

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ἌΕΙΟΝ ἘΣΤΙ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ἈΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟῦ



ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2009

Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας»

Απ' τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά
απ' τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε της αυγής
Στον κόσμο όλο βασιλεύεις σκορπίζεις ευλογία
Μητέρα Υπεραγία.

Όταν πονώ, όταν δακρύζω κι αν απ' τα βάσανα λυγίζω
όταν πονώ και κάνω τάμα μου έχεις έτοιμο το θαύμα.
Εσύ είσαι η μόνη που μου τάζεις το πιο λαμπρό αστέρι
κρατώντας μου το χέρι.

Και όταν θα γυρέψω να σε βρω Εσύ θα είσαι δίπλα για να
δω
ουράνιες και γήινες πλευρές ,του κόσμου τις αθέατες ματιές
θείες ματιές.

Αναζητώ την προστασία μέσα στην πόλη τη μανία
αναζητώ μια ηλιαχτίδα όταν πια χάνεται η ελπίδα
πυξίδα είσαι και μου δείχνεις πιο είναι σωστό λάθος
να μείνω μακριά απ' το πάθος.

Και προσπαθώ ψηλά να φτάσω το όνομά σου να δοξάσω
και προσπαθώ να προσεγγίσω για συνανθρώπους να
μιλήσω.
Σκέπη είσαι και διασώζεις όλη την οικουμένη
Μητέρα Αγαπημένη.

Και όταν θα γυρέψω να σε βρω...

Ύμνος της ομάδας «Πορεία προς το Φως»

Ανηφορίζει στα ψηλά και σιγανομιλάει
στο γιο του που 'χει αγκαλιά
και σαν Θεό αγαπάει. (δισ)

Είν' ο γενάρχης Αβραάμ,
γέροντας κουρασμένος
κι είν' ο λαός του στο Θεό
λαός αγαπημένος. (δισ)

Πώς να δω της θυσίας το σημάδι
μη μου πάρεις το φως μου απ' το σκοτάδι,
είναι γιος της αγάπης Σου ο γιος μου
μη μου πάρεις τον ήλιο και το φως μου! (δισ)

Απ' την αγάπη του Θεού πιο δυνατή αγάπη
όσο να ψάξεις δε θα βρεις
μέχρι της γης την άκρη. (δισ)

Κι αν ανεβείς στον ουρανό
κι αν κατεβείς στον Άδη
για τη θυσία που ζητάς
αυτό 'ναι το σημάδι. (δισ)

Ύμνος της Ομάδας «Απόστολοι Χριστού»

Με την αλμύρα πάντα στα μαλλιά
το δίχτυ του στην αμμουδιά
μεγάλο θαύμα στο μυαλό του μια καλή ψαριά.

Μικρός γαλάζιος ο ορίζοντας
και τον περνούσε κυματίζοντας
στης Γαλιλαίας την αντίπερα ακρογιαλιά.

Ποιον έχει αφέντη
τούτη η θάλασσα
να τον γνωρίσω
αυτή τη νύχτα
κι εγώ τα χάλασα
όλα τα δίχτυα.

Τώρα θυμάτ' εκείνο τον καιρό
το δίχτυ του έριξε στο πέλαγο
μεγάλο θαύμα στην καρδιά του
η πίστη στο Χριστό.

Έγιν' ο Πέτρος βράχος δυνατός
πάνω του σπάζουνε τα κύματα
κι αυτός επάνω τους ζωγράφιζε πατήματα.

Ποιον έχει αφέντη...

Ύμνος της ομάδας «Φύλακες Άγγελοι»

Αν μπορούσα να βρεθώ ψηλά στον ουρανό
τ' αστέρια να μετρώ σε ΣΠΙΤΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟ
κι αν μπορούσα ν' ανεβώ στου Θεού την αγκαλιά
θα ευχόμουνα κρυφά για δυο λευκά φτερά.

Αχ δυο λευκά φτερά να είχα αγγελικά
με τους Αγγέλους σου κι εγώ, να λέω τρυφερά
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Τώρα όμως που μπορώ στον πλάστη μου Θεό
για σένα αδερφέ, τα πάντα ν' αρνηθώ
Καταφύγιο ευλογητό, η μικρούλα μας σκηνή
κι ας κάναμε μαζί την ίδια προσευχή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (δισ)

Αχ δυο λευκά φτερά...

Ύμνος της ομάδας «Όμορφος Κόσμος»

Κάθε νύχτα
ένα αστέρι πώς μπορεί και μένει ακίνητο.
Όλα τ' άλλα
γύρω-γύρω να γυρίζουν, τί αεικίνητο!

Σαν βραδιάζει
πλησιάζει σαν απλώνω πάνω το χέρι μου.
Κι ό,τι νιώθω
κύκλους κάνει και στο κέντρο πάντα τ' αστέρι μου!

Για τ' αστέρι εκείνο μια ευχή αφήνω
να' ναι φάρος στις τρικυμίες μου.
Κι όταν συννεφιάζει κι η καρδιά δειλιάζει
στα ψηλά μ' αρπάζει, χαρά μου, εκείνο.

Ξημερώνει,
φως απλώνει κι ημερώνει το σκοτάδι μου.
Ήλιος έγινε τ' αστέρι
για να λάμπει πάλι για χάρη μου!

Τί χαρά μου,
τέτοιο δώρο ο Θεός να κάνει σε μένανε.
Λίγο αν ψάξεις θα το μάθεις
και τ' αστέρι που φέγγει για σένανε!

Για τ' αστέρι εκείνο μια ευχή αφήνω...

Ύμνος της ομάδας «Η Θεσσαλονίκη των Αγίων»

Στη Σαλονίκη που γεννήθηκα κι εγώ
έζησες κι εσύ μίλησες για Χριστό
Στρατιώτης του Χριστού θέλω να γίνω
όπως έδωσες ψυχή κι εγώ να δίνω.

Πόσο ζωντανή την πίστη μου κρατάς
Γρηγόριε μου δείχνεις το δρόμο της χαράς
Δείξε μου στους φίλους μου πώς να φερθώ
του Χριστού τα λόγια να 'χω οδηγό.

Κι αν εγώ είμαι ακόμα λίγο μικρός
κάνω τον σταυρό μου και νιώθω δυνατός.
Αγαπώ τους φίλους μου και τους γονείς
και δεν με τρομάζει τώρα πια κανείς.

Ύμνος της ομάδας «Στην αγκαλιά των Αγίων μας»

Πώς, παλιά Εκκλησιά
δυο αιώνες κοντά
δίνεις στον Εύοσμο Χριστό!

Κι αν είσαι παππούς
Αγγέλους ακούς
στον ταπεινό σου το ναό.

Παρασκευή, όλοι μαζί
το βράδυ μοιάζει γιορτινό
μια αγκαλιά, όπως παλιά,
χωράει γη και Ουρανό.

Τι κι αν γέρασες
νέους χαίρεσαι
μέσα στην Εκκλησιάς σου το κατώφλι.
Κι ό,τι αγαπούν
κι όσα καρτερούν
Άη Θανάση μου φύλαγέ τα εσύ!

Κάθε μέρα εκεί
ζεστό φαΐ
γί' όποιοι η ανάγκη το ζητά.

Και δίπλα πιο 'κει
μια στέγη ανοικτή
γί' όσους ο πόνος τους χτυπά.

Μια "Αναπνοή" όλο ζωή
μοιράζει αγάπη στα παιδιά.
Μες σ' όλα αυτά
χτυπά γερά
της Ενορίας η καρδιά!

Ύμνος της ομάδας «Πάντοτε χαίρετε»

Κάθε βράδυ σ' όλα τα όνειρά μου
έχω συντροφιά μου τον ίδιο τον Χριστό
κι έτσι πάντα στην παιδική καρδιά μου
φωλιάζει η χαρά και την έχω φυλαχτό.

Κι είναι το σύνθημα "Πάντοτε Χαίρετε"
απ' του Χριστού την αγάπη όποιος γεύεται
δεν σταματάει ποτέ να ονειρεύεται
να αγαπάει φίλους και εχθρούς.

Έτσι κι εγώ λαχταρώ λίγο ουρανό
σβήνω από μέσα μου πια τον εγωισμό
είναι παιδί η αγάπη και προσπαθώ
να του μοιάσω για να τη γευτώ.

Κι είναι το σύνθημα "Πάντοτε Χαίρετε"...

Ύμνος της ομάδας «Μιλώ με τον Πατέρα μου»

Με έναν ύμνο αγγελικό στον Πατέρα
τα βράδια θα μιλάω.

Και τα όνειρά μου που θα ζω κάθε μέρα
σ' Εκείνον τα χρωστάω.

Κλείνω τα μάτια και αφήνομαι τώρα
δε με φοβίζει η μπόρα.

Πέρα απ' του κόσμου τα "μικρά" θα πετάω
σαν μάθω ν' αγαπάω!

Τη δύναμή μου πότε πότε και αν χάνω
μια προσευχή θα κάνω.

Με την αλήθεια του Χριστού στην καρδιά μου
γεμίζουν τα όνειρά μου.

