

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΞΕΙΝΩΝ ΕΣΤΙ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΛΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Θεία Λειτουργία - Χριστού Παρουσία
Κατασκηνωση Λαγοριων Δημοτικού
Μακρυνίτσα 2007

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2007

Ύμνος της ομάδας του Αγώνα (Στελεχών)

Μες τη ζωή μου τη μικρή
πολέμησα στ' αλήθεια
για το καλό, την αρετή
και όχι από συνήθεια.

Ειν' η ζωή Γεθσημανή
Αγώνας και Θυσία
στο Γολγοθά σ' ακολουθώ
μαρτυρική πορεία!

Μη μ' απορρίψεις, Κύριε,
πριν φθάσω ως το τέρμα
κι πέφτω κι αν ματώνομαι
κερί που καίει για Σένα!

Χρυσή φωτιά ο λόγος σου
φωτίζει τους αιώνες
μα δίδαξες στα Κόμματα
πως κλείνουν οι αγώνες.

Είναι η καρδιά σου που αγαπά
παλμός της Οικουμένης
θυσία και ταπείνωση
η σκάλα που ανεβαίνεις!

Ύμνος της ομάδας της Φιλανθρωπίας

Τι κι αν είμαι παιδί
ξέρω εγώ τί θα πει «ν' αγαπάω»:
«Στη δική σου μορφή
να μπορώ το Θεό να κοιτάω».

Κείνον που `ρθε στη γη
και χωρίς αμοιβή
την αγάπη Του μας δώρισε
που κανέναν δεν ξεχώρισε!

Φιλανθρωπία.
Αυτού του κόσμου η σωτηρία
είναι χαρά και ευλογία
να ακουμπάς τον ουρανό!
Φιλανθρωπία
θα πει να έχεις προθυμία
-για κάθε άνθρωπο θυσία-
να σταυρωθείς σαν τον Χριστό
Φιλανθρωπία!

Σ' ένα άσπρο χαρτί
δυσ λογάκια πως θέλω να γράψω!
Δυσ λογάκια απλά
να μπορέσω τον κόσμο ν' αλλάξω!

Να τα στείλω σ' αυτούς
που τους λεν αρχηγούς
που πολέμους οργανώνουνε
και μικρά παιδιά σκοτώνουνε!

Φιλανθρωπία....

Ύμνος της ομάδας της Άσκησης

Όποιος αγαπάει το Θεό
θέλει να κερδίσει Ουρανό.
Έχει δυσκολίες, μα μπορεί
του Θεού τη Δόξα να γευτεί!

Κύριε, γι' αυτό θ' αγωνιστώ
να νικήσω, πες μου, πώς μπορώ;

Na μπορείς να σταυρωθείς
να μπορείς ν' αναστηθείς.
Na μπορείς
κι αν πέσεις να σηκωθείς...
...αν μπορείς, τότε ζεις!

Ο αγώνας δύσκολος, σκληρός
ειν' ο Κύριός μου βοηθός.
Έχω πίστη και θα οδηγηθώ
με την Άσκηση στον Αγιασμό!

Κι αν με πλησιάσει ο πειρασμός
θα' μαι εγώ μικρός Χρυσόστομος.

Θα μπορώ να σταυρωθώ
θα μπορώ ν' αναστηθώ.
Ναι, μπορώ
κι αν πέσω θα σηκωθώ...
...Τώρα ζω!

Ύμνος της ομάδας της Διακονίας

Ο Χρυσόστομος το είχε πει πολλές φορές,
Διακονία είναι αρετή πολύ μεγάλη
βοήθεια να δίνεις παντού σ' όλη τη γη
και σημαία να 'χεις την αγάπη σου για άλλους.

Πάρε παράδειγμα τον ίδιο
δώσε αγάπη και βοήθεια
γίνε και συ Απόστολός Του
κέρδισε τον Παράδεισό σου!

Άγγελέ βοήθα στη ζωή
Διακονία είναι η αρετή!

Οι Απόστολοι το έχουν πει πολλές φορές
πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους όλους γύρω.
Είτε φίλος, είτε εχθρός να μη μας νοιάζει
και με το Θεό μαζί ο φόβος δεν με σκιάζει!

Πάρε παράδειγμα ... (χ2)

Άγγελέ βοήθα στη ζωή...

Ύμνος της ομάδας της Ελεημοσύνης

Δίνει του Θεού η Χάρη Ευλογίες στη ζωή
ο άνθρωπος ξαναγεννιέται, τα μυστήρια όταν ζει!
Ο πιστός που κοινωνάει με Θεό θα σαρκωθεί
Μυστηρίων είναι θαύμα τόση αγάπη εδώ στη γη!

Έχει για όλους και χαρίζει ο Θεός
είναι το βλέμμα Του γεμάτο από Φως
ελεημοσύνη αν έχει κάθε ψυχή
κρατάει στα χέρια τ' Ουρανού το κλειδί!

Να χαρίζει η καρδιά σου ό, τι έχει κι αγαπά
κι αντίδωρο της δίνει ο Χριστός που συγχωρά
πιο μεγάλη ελεημοσύνη του Θεού είναι στη γη
τίμιο δώρο στον καθένα μας χαρίζει τη Ζωή!

Ὕμνος της ομάδας της Δικαιοσύνης

Ὅλος ο κόσμος γύρω
λέει «μόνο εγώ»
κανείς δε νοιάζεται
για τον αδελφό.

Ἄγιε Χρυσόστομε
σοφή η διδαχή σου
εσύ μας έδειξες
δρόμο για το Χριστό!

Χτύπα και συ την αδικία
του Χρυσοστόμου άδραξε τη θυσία
δεκάξι αιώνες η πνοή του
χρυσά τα λόγια, πιο χρυσή η ζωή του.

«Αλλήλων βαστάζετε τα βάρη»
μικρό το τίμημα, μεγάλη η Χάρη!
Θάρρος και τόλμη για να γίνει
πόθος και βίωμα η δικαιοσύνη!

Θέλω να μη φοβάμαι
σ' όλα ν' αντιδρώ
φώλιασε τ' άδικο
παντού στον κόσμο αυτό.

Μαζί σου έμαθα
πολλά για την αγάπη
και να προσεύχομαι
το δίκαιο να ζητώ!

Ὑμνος της ομάδας της Σοφίας

Της Αγια-Σοφιάς το θρόνο
έζησες με πόνο
Πατριάρχης πάνω σε «Σταυρό»,
Χρυσόστομε, σαν τον Χριστό!

Η σοφία σου μεγάλη
πιο τρανή, όμως, πάλι
είναι αυτή που κέρδισες θαρρώ
στο τέλος «Δόξα τω Θεώ»!

Μέλι και φως είναι ο λόγος ο σοφός
μα δυστυχώς ο κόσμος μακρινός!
Κι εσύ χρυσός Ιεράρχης φωτεινός
μέλι και φως ο λόγος σου σοφός!

Κυριακή, γιορτή και πάλι
μα στον κόσμο ζάλη
όλοι μ' έναν ξέφρενο ρυθμό
ξεχνάνε πάλι το Χριστό!

Κυριακή θα πει αργία
Θεία Λειτουργία
που την άφησες κληρονομιά
αιώνια σαν τα «Ωσαννά»!

Ύμνος της ομάδας της Διδασκαλίας

Για όποιον αλήθεια διψά
γνώση και σοφία
είναι νερό και δροσιά
η Διδασκαλία!

Θά' ταν μεγάλη χαρά
αν μες στα σχολεία
μάθαιναν αληθινά
τι `ναι η Εκκλησία!

Ειν' του Χριστού θυσία
για κάθε Χριστιανό
για μας η Λειτουργία
είναι το «ευχαριστώ»!
Μοιάζει Διδασκαλία
γραμμένη με χρυσό,
Θεέ μου, ας «μαθήτευα»
σαν τον Χρυσόστομο εγώ!

Έχει αλλάξει ο καιρός
κούφια τώρα λόγια!
Κρύφτηκε, λες, ο Θεός
πίσω απ' τα λαμπιόνια;

Ψάχνω ξανά να Τον βρω
μέσα στα βιβλία
ξέχασα πώς είναι εδώ
μες στη Λειτουργία!

Ύμνος της ομάδας της Εγκράτειας

Μυστικά την κάθε ευχή
με τόση αγάπη
στίχο, στίχο,
την Ευχαριστία γράφει.

Ειν' τα λόγια του χρυσά
κι έχουνε κάτι
για του καθενός
τον πόνο, την ανάγκη.

Του Θεού η Βασιλεία
επί γης πάντα θ' αρχίζει
με τη θεία Λειτουργία
Κυριακής Φως θα γεμίζει!

Θα κρατά του μυαλού μου τις θάλασσες
της καρδιάς θα κρατά τις πλημμύρες
πότε μόνο μου, Κύριε, μ' άφησες
στης ζωής τις σκληρές καταιγίδες;
Θα κρατώ το μυαλό μου στη Χάρη Σου
την καρδιά θα κρατώ στην Ελπίδα
για γεύση γλυκιά του Παράδεισου
του Χρυσόστομου η Λειτουργία
Όλο μου το «είναι» θα κρατώ
Να το δίνω δώρο στο Χριστό!

Μυστικά η προσευχή
με κάθε δάκρυ
δρόμο φτιάχνει
για του Ουρανού την άκρη.

Μες στον χρόνο
τον Αιώνιο αγγίζει
και στο σήμερα
το χθες το μηδενίζει!

Ύμνος της ομάδας της Γενναιότητας

Λάμπεις μες στην Εκκλησία
σαν λουλούδι αθάνατο.
Ποια είν' άραγε η θυσία
που σε πάει στον Ουρανό;

Χίλια χρόνια λάμπεις πάνω
στης ψυχής τον ουρανό!
Προσπαθώ μα δε σε φτάνω
μη μ' αφήνεις μοναχό.

Χρυσόστομος στη Λειτουργία
άγιος μες στην ψυχή
γενναιότητα κι ανδρεία
κι ήρωας μες τη ζωή!

Δάσκαλε της Οικουμένης
μάρτυρα της αρετής
κι αν στο θρόνο ανεβαίνεις
στην ταπείνωση οδηγείς.

Έφυγες στην εξορία
και δεν λύγισες ποτέ
στην ουράνια πορεία
του Παράδεισου αητέ!

