

# ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΕΙΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΛΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ



ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2007



# Ύμνος της ομάδας της Αντίστασης

Με μνήμη κενή  
με όνειρα ξένα  
γρανάζι κι εσύ στην ίδια μηχανή!

Γυρνάς στον τροχό  
μ' ιδρώτα και αίμα  
μα ως τώρα ο Ήλιος δεν στρέφει  
να βρει την ψυχή.

Με σκέψη μισή  
με ψεύτικες λέξεις  
δεν έχεις τρόπο ν' αρθρώσεις το «γιατί».

Το «μη» σου γυμνό  
δεν φτάνει ν' αντέξεις  
δεν φτάνει να κουβαλήσεις  
αυτή τη ζωή.

Δεν αλλάξει τίποτε όμως  
μ' αυτή τη σφιγμένη γροθιά.  
Κάνε αντίσταση στη «μέσα» φθορά  
εντός σου η νίκη, εντός τ' Ουρανού η χαρά.  
Δεν αλλάζει τίποτε όμως  
σου λέω, αν δεν ψάξεις βαθιά.  
Στον κόσμο αντίσταση αν δεν κάνει η καρδιά  
κι ας έχεις συνέπειες  
ας μοιάζει να χάνεις πολλά.

Στην προσευχή  
εκεί είναι το «όχι»  
εκεί και το «ναι»  
διαλέγεις τι θα πεις.

Στο Αιώνιο κρατάει  
στο Άπειρο υψώνει  
αυτόν που στον Εσταυρωμένο  
απαντάει με «ναι»!

## **Ύμνος της ομάδας της Διάκρισης**

Δύσκολος άθλος η διάκριση  
εν κόποις και εν δάκρυσι  
κι η μόνη που νικάει πάντα την κατάκριση  
σαν καταλύτης αντιστάθηκε  
το μετρημένο όπου χάθηκε  
δεν βρήκε τόπο ο θυμός  
γι' αυτό δεν στάθηκε!

Κι εσύ, Πατέρα, Θεός που κρύβεσαι  
στις «ευκολίες» δεν διακρίνεσαι  
φίλος μου γίνεσαι στις αγωνίες.

Πάνω στην κλίμακα των αρετών  
και στην πορεία των αγωνιστών  
εκείνο που αξίζει να 'χεις πριν το «δί' ευχών»  
να διακρίνεις και να δίνεσαι  
να τον δοξάζεις και ν' αφήνεσαι  
όλο και πιο πολύ δικός Του έτσι γίνεσαι!

## **Ύμνος της ομάδας της Αμφισβήτησης**

Σκέψου, ψάξ' στα βιβλία σου και δες  
το «αύριο» πώς θα 'ναι δίχως «χθες»;  
Για ποια Ανάσταση μιλάς  
χωρίς μαζί κι ο Γολγοθάς;

Μάθε να λογαριάζεις τι θα λες  
οι αμφισβητήσεις σου πολλές  
μα η Αλήθεια είναι μπροστά  
τι κι αν δεν βλέπεις καθαρά!

Όλα με το Χριστό θα ξαναζήσουν  
πίστη κι αγάπη αν θα σμίξουν  
οι αμφισβητήσεις θα σ' αφήσουν  
και τα όνειρά σου θα ξυπνήσουν  
ας ξυπνήσουν!

Έχε εμπιστοσύνη στο Θεό  
να λες «πιστεύω» και «μπορώ»  
να αμφισβητείς τα σκοτεινά  
στο Φως θα ζήσεις τη χαρά!

Όλα με το Χριστό θα ξαναζήσουν...

# Ύμνος της ομάδας της Μεταστροφής

Κι αν βρεθώ στη φουρτούνα σου και πάλι  
ειν' τα λόγια του στο πέλαγος λιμάνι  
σα χρυσάφι φωτεινά όσα έχει πει  
είναι δρόμος για τη μεταστροφή!

Είναι δύσκολο πολύ  
θέλει θάρρος κι αντοχή  
το σκοτάδι από φως να πλημμυρίσει!  
Αν ξεφύγει μια ψυχή  
είναι δύσκολο πολύ  
μα μπορεί να κρατηθεί και να γυρίσει.  
Να μη σβήσει!

Ο ληστής τον Παράδεισο θα κλέψει,  
ένας άσωτος υιός θα επιστρέψει,  
μια στάχτη δεσ πώς γίνεται φωτιά,  
ένας ήλιος τη βροχή πώς σταματά!

Είναι δύσκολο πολύ...

# Ύμνος της ομάδας της Επανάστασης

Απ' την αρχή στον κόσμο το κακό  
έχει επαναστατήσει  
το βλέπω μέσα μου κι εγώ  
πάει το καλό να σβήσει!

Άλλα είναι αυτά που θέλω  
και άλλα αυτά που ζω  
Θεέ μου, πώς να γυρίσω;  
Κάνε επιτέλους ν' αξιωθώ για το καλό  
να επαναστατήσω!

Επαναστάσεις μέσα μου σωρό  
φέρνουν μεγάλη ζάλη!  
Είναι φορές που «ακούω» και «μπορώ»  
κι άλλες που φεύγω πάλι!

# Ύμνος της ομάδας της Ανατροπής

Σαν τ' ανέμου την πνοή με φυσάει  
μ' ανατρέπει, με πάει  
σε ταξίδια κρυφά.

Στο σκαρί του ο Χριστός με ζητάει  
στα βαθιά με πετάει  
στης ψυχής τ' ανοιχτά.

Κι όπως πηγαίνω γι' άγνωστες στεριές  
σκόπελοι, ξέρις, κύματα αμμουδιές...  
έχει η ζωή εκπλήξεις και ανατροπές!  
Κι όπως ζητάω πάντα τις στεριές  
Ξεχνώ που ο Κύριος βράχος στις πολλές  
στέκει τις μέσα μου θαλασσοταραχές!

Στις φουρτούνες του πιστού είν' η μοίρα  
στην ατίθαση αλμύρα  
δυναμώνει η καρδιά.

Δυναμώνει απ' τη δοκιμασία  
κι αποκτά σημασία  
και την όντως Χαρά!



# Ύμνος της ομάδας της Απελευθέρωσης

Πορείες συνέχεια στους δρόμους  
φωνάζουν για ελευθερίες  
εκείνοι που ζούνε πικρές εμπειρίες  
και βάρη φορτώνουν στους ώμους!

Μια λέξη με βάρος πελώριο  
ποιος άραγε να την ορίζει;  
Δικαίωμα και δώρο για κείνον που αξίζει  
και χρέος για όλους αιώνιο.

Ελεύθερος, φίλε μου και να το θυμάσαι,  
αυτός που η ψυχή του ειν' ωραία!  
Την Απελευθέρωση κι εσύ μη φοβάσαι  
το Χριστό στη γη να 'χεις παρέα!

Στους δρόμος εγώ δεν γυρνάω,  
για μένα, όμως, ελευθερία  
να κάνω ό,τι θέλω θα πει κι ανταρσία,  
μονάχα να καλοπερνάω!

Μπερδεύεται ο κόσμος για χρόνια  
μα γι' όποιον αγώνα αρχίζει  
το Πάθος μονάχα τα πάθη κερδίζει  
μια Ελευθερία Αιώνια!

Ελεύθερος, φίλε μου και να το θυμάσαι...

## Ύμνος της ομάδας της Πρότασης

Από την Αντιόχεια ο λόγος χρυσός  
στηρίζει τη φτώχεια  
μικρούλης Χριστός.  
Οι λόγοι του κρύβουν  
αλήθειες τρανές  
κι οι πράξεις του είναι πυξίδες σωστές!

Στους δρόμους της Πόλης  
τον πόνο ζητάς  
ψωμί να μοιράζεις  
να λύνεις δεσμά.  
Από τις εξορίες την άγονη γη  
η άγια ψυχή σου τον Πλάστη υμνεί!

Η ζωή σου όλη είναι μια πρόταση  
πώς να αγγίξει η ψυχή ουρανό  
απαντάς στην καρδιάς κάθε ερώτηση  
δείχνεις δρόμο που πάει στο Θεό  
ναι στο Θεό!

Αητός στα Ουράνια ψηλά και πετάς  
το δόγμα της πίστης στα νύχια κρατάς.  
Στον κόσμο σκορπίζεις το άκτιστο φως  
ο λόγος σου πάντα πηγή κι οδηγός!

Μια θύελλα είναι η ζωή σου στη γη  
μια πρόταση θεία η κάθε στιγμή  
με τόλμη κι αγρύπνια  
θερμές προσευχές  
αφήνεις το στίγμα  
μιλάς στις ψυχές!

## Ύμνος της ομάδας της Ανακαίνισης

Τόσοι αιώνες πάνε απ' το Χριστό  
«πάλιωσε» ο κόσμος πλέον και το κακό  
πώς μπορεί, απορώ  
να ξυπνά ζωντανό  
κάθε μέρα!

Τον εαυτό μου πλέον βλέπω κι εγώ  
αυτό που πάλιωσε να αλλάξω μπορώ  
να τολμήσω να πω  
Ανακαίνιση ζω  
κι ανηφόρα!

Αυτό  
που ζω τώρα  
δίνει στην καρδιά μου φόρα!  
Πάει το «παλιό»,  
πέρασε η μπόρα,  
Δόξα τω Θεώ για όλα!

Τόσοι αιώνες κι όμως πιο ζωντανό  
είναι το κήρυγμά του για το Χριστό  
και τολμά να μιλά  
και τολμά ν' αγαπά  
την Αλήθεια!

Τόσοι αιώνες κι είναι ακόμη εδώ  
την Κυριακή στην Εκκλησιά θα τον βρω  
μ' έναν Νέο Χριστό  
για έναν κόσμο παλιό  
Σωτηρία!

Αυτό...

