

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως  
Ευλογημένο Καταφύγιο Άειον Εστί  
Κατασκήνωσι Κοριτσιών Δημοτικού



**Κυρά του Ουρανού, Δέσποινα του Κόσμου**

Κατασκήνωσι Κοριτσιών Δημοτικού

Μακρυνίτσα 2011

**ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2011**

## Ύμνος της ομάδας «Υπακοή»

Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή  
άγρυπνη ν' ακούσεις των πιστών την προσευχή  
κόρη που ακούει του Πατέρα τη φωνή  
κι έτσι μας μαθαίνεις τι θα πει Υπακοή.

*Χρειάζεται να έχεις Αγάπη πολύ  
να παίζεις στο παιχνίδι απλά σαν παιδί  
Δεν θέλει η ψυχή σου και τόσα πολλά  
Μονάχα να μη χάσεις του Χριστού τη χαρά!*

Δέσποινα του κόσμου του Ουρανού Κυρά  
μικρή ακόμη είμαι και δεν έμαθα πολλά  
θέλω να μου μάθεις την Υπακοή  
νά 'χω σαν εσένα μια ζωή ξεχωριστή!

*Χρειάζεται να έχεις Αγάπη πολύ...*

## Ύμνος της ομάδας «Ταπείνωση»

Πίσω σου να έρθω, πες μου πώς ν' αντέξω  
πώς θα αγαπήσω το Σταυρό;

Σαν κερι να λιώσω, και να το τελειώσω  
μες απ' την καρδιά μου το «εγώ»;

Προσευχήσου ειλικρινά, πρόσεχε τα βήματά σου  
σιγανά και ταπεινά, θα χαμογελάει η καρδιά σου!

*Ταπεινά Ω σαν την Παναγία  
Δέσποινα του Ουρανού Κυρία  
Λάμπει πάνω Της η θεία χάρη  
Να Της μοιάσουμε κι εμείς μακάρι!*

*Να 'ναι η σιωπή η δύναμή μας  
Η ταπείνωση η αρετή μας  
Το φτερό που υψώνει την ψυχή μας  
Κι έτσι ο Χριστός είναι μαζί μας  
Μέσα μας βαθιά...*

Πώς Βασίλισσά μου, θά 'ναι η καρδιά μου  
σαν και τη δική Σου ταπεινή;

Η υπομονή μου και η αντοχή μου  
θά 'ναι μια ζωή παντοτινή;

Προσευχήσου ειλικρινά, πρόσεχε τα βήματά σου  
σιγανά και ταπεινά, θα χαμογελάει η καρδιά σου!

*Ταπεινά Ω σαν την Παναγία...*

## Ύμνος της ομάδας «Αγάπη»

Χαμόγελα και χρώματα τι όμορφα παίζουν τα παιδιά  
τα χέρια της τα τρυφερά έχει απλώσει η Μάνα Παναγιά  
στον κόσμο αυτό, το «ΑΓΑΠΩ» αν είναι αληθινό  
την παραδεισένια ομορφιά, νιώθεις στην καρδιά.

*Τ' Ουρανού είναι Κυρά, βλέπει και χαμογελά*

*ΑΓΑΠΗ νιώσε, ΑΓΑΠΗ δώσε.*

*Όλοι σε μια αγκαλιά στου Χριστούλη τη Μαμά*

*ΑΓΑΠΗ νιώσε, ΑΓΑΠΗ δώσε.*

*Από ψηλά, σκορπά χαρά*

*ΑΓΑΠΗ μες την καρδιά.*

Στα χέρια σου, τα ιερά, πάντοτε να με έχεις στοργικά

Κυρά του κόσμου, τ' Ουρανού

να μου φωτίζεις την καρδιά, το νου.

Άστρο λαμπρό, να γίνω εγώ

μια θέση στο μαφόρι σου να βρω

το θέλω τόσο και το προσπαθώ

Δέσποινα μου Σ' ΑΓΑΠΩ.

*Τ' Ουρανού είναι Κυρά, βλέπει και χαμογελά...*

## Ύμνος της ομάδας «Ευαγγελισμός»

Αν είναι για Σένα Κυρά τ' Ουρανού  
ποιαν άγια σκέψη να βάλω στο νου;  
πώς να 'ναι η ψυχή μου όπως πρέπει σωστή  
τραγούδι να γράψει και λόγια να βρει;

Παντού απλωμένη τη χάρη κρατάς,  
μικρή Ναζαρέτ είναι όπου κι αν πας,  
μιλάει το θαύμα σε κάθε στιγμή  
για Σένα που τόσο αγαπάς τη σιωπή (τρεις)!

*Αν θέλεις όμως δος' μου  
Φως δικό μου και του κόσμου  
μια στάλα από τη λάμψη Σου ξανά  
κι ο Ευαγγελισμός μου, δικός μου και του κόσμου,  
θα φέρει στην ψυχή μας τη χαρά του Ουρανού Κυρά!*

Εσύ 'σαι η στάμνα Εσύ κι η πηγή  
το πρώτο Ευαγγέλιο έχεις γράψει Εσύ,  
αν έλεγες «όχι» τι θα 'μουν κι εγώ;  
τι θα 'κανε ο κόσμος χωρίς το Χριστό(τρεις)!

*Αν θέλεις όμως δος' μου...*

## Ύμνος της ομάδας «Εισόδια»

Δάκρυζε και σε φίλησε η μητέρα σου είν' εδώ  
και Σε ησύχαζε που θα πήγαινες στο ναό  
τόσα δα βηματάκια Εσύ μιας μεγάλης αποστολής  
εδώ Σε φέρανε νά 'σαι Δέσποινα αυτής της γης.

*Θά' ναι σπίτι σου ο ναός  
και Πατέρας σου ο Θεός μας  
κι από κείνους που αγαπάς  
δε θα χάσεις πουθενά  
θά' χεις θέση στην ψυχή  
στην καρδιά του καθενός μας  
και αρχίζεις τώρα Εσύ  
το αισθάνομαι αν και γέρασα πολύ  
μιαν άλλη εποχή.*

Δύο ψυχές σαν σε όραμα ανεβαίνουνε τα σκαλιά  
μία γερόντισσα και το κορίτσι της η Παναγιά  
όραμα και τι όνομα νά 'χει ετούτη η ζωγραφιά  
θά 'ναι «Εισόδια» για τον κόσμο μας στη χαρά!

*Θά' ναι σπίτι σου ο ναός...*

*Τόσο δα βηματάκια...*

## Ύμνος της ομάδας «Κοίμηση»

Από τα πέρατα της γης  
Στον κήπο της Γεθσημανής  
Οι μαθητές Του συναγμένοι  
Αντίο λεν στην Παναγιά  
Δέσποινα, αφέντρα και Κυρά  
Που απ' τα πρόσκαιρα  
Στα αιώνια ανεβαίνει.

*Πάσχα, ψυχή μου, και αυτό το καλοκαίρι  
Πάσχα αυγουστιάτικο  
Της Παναγιάς να ζήσουμε!  
Πάσχα στ' αλήθεια  
Να περάσουμε μαζί της στη Ζωή  
Άξιον εστί τη Θεοτόκο να υμνήσουμε!*

Είσαι αγγέλων γλυκασμός  
Και πονεμένων βοηθός  
Τώρα και πάντα Αγνή Μητέρα.  
Στα δεξιά στέκεις του Αμνού  
Δίπλα στο Θρόνο του Θεού  
Για το λαό Σου να πρεσβεύεις  
Στον Πατέρα.

*Πάσχα, ψυχή μου, και αυτό το καλοκαίρι...*

## Ύμνος της ομάδας «Χαιρετισμοί»

Τόση ευλογία, δύναμη και χάρη  
ομορφιά ξεχωριστή.

Η Υπεραγία μήνυμα θα πάρει  
κι ο Χριστός θα γεννηθεί.

Τ' Ουρανού η Κυρά μάς χαρίζει φτερά  
και πετάμε, πάμε όλο πιο ψηλά.

Ανοίγει μπροστά, προσευχήσου θερμά  
σωτηρίας πύλη στο Θεό κοντά.

*Το Χαίρε του Αγγέλου Κεχαριτωμένη  
θαύμα από τον ουρανό!*

*Το Χαίρε του Αγγέλου Υπερευλογημένη  
κι αυτό για να σωθώ εγώ!*

Η αγνή σου ψυχή δίνει τώρα ζωή  
γεφυρώνει, ενώνει ουρανό και γη.  
Ηγιασμένε ναέ, της ζωής θησαυρέ  
Θεοτόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!

*Το Χαίρε του Αγγέλου Κεχαριτωμένη...*



## Ύμνος της ομάδας «Αγνή Παρθένη»

Σαν μια αλλιώτικη στιγμή φωτεινή  
και σαν βροχή απ' αστέρια στη γη  
του ψαλμού, λίγο-λίγο τα γλυκά τα λόγια  
την ψυχή ξεκλειδώνουν απ' τα υπόγεια!

Εμείς Σου στέλνουμε τον ύμνο από δώ  
και Συ που θρόνο έχεις στον ουρανό  
σα μαμά, που ανοίγει την πλατιά αγκαλιά της  
να σφίξει τ' αστέρια και τα παιδιά της!

*Λαμπρότερη είσαι απ' τις ακτίνες  
Άνασσα, Ζωή  
ολόδροσο πάντοτε λουλούδι  
Άσμα χερουβίμ  
Να με γλυτώνεις Σου ζητώ  
κι απ' την καρδιά ευχαριστώ  
τον Άγιο, που σε ύμνησε Αγνή  
και χρυσάφι τα λόγια που για Σένα έχει πει!*

Αφού Σε ύμνησαν, του κόσμου Κυρά  
κι όσοι στερήθηκαν στη γη τη χαρά  
οι φτωχοί, κι άλλοι τόσοι που έχουν πόσο νοιώσει  
η δική Σου πρεσβεία θα μας ενώσει!

*Λαμπρότερη είσαι απ' τις ακτίνες...*

## Ύμνος της ομάδας «Παράκληση»

Δεν είπαμε όσα έπρεπε, δεν ψάξαμε για Σένα  
κι ας λέμε πως σε νοιώθουμε Κυρά μας τ' Ουρανού  
τον κόσμο μας στολίσαμε με ρούχα ξηλωμένα  
αφήσαμε τα όμορφα και ψάχνουμε αλλού!

*Όλα τα κρυμμένα φέρνουμε σε Σένα*

*Λόγια παρακλητικά...*

Ψηλά ν' ανέβουνε Δέσποινά μας λόγια της καρδιάς  
είσαι Συ γιορτή και χαρά μας  
πρέσβευε για μας!

Και σα να είναι αργαλειός του κόσμου τα κουρέλια  
η Παναγιά τα κράτησε στα χέρια τα λευκά  
με τ' Ουρανού τα ένωσε τα χρυσαφένια τέλια  
και πήρανε άλλο νόημα και χάρη κι ομορφιά!

*Όλα τα κρυμμένα φέρνουμε σε Σένα...*



