

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΎΔΙΟΝ ΕΣΤΙ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ



Προσευχεσθε...

Κατασκήνωση Αγοριών Γυμνασίου-Λυκείου
Μακρυνίτσα 2011

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2011

Ύμνος της ομάδας «Κύριε των Δυνάμεων...»

Μπροστά σου αρχίζει η ζωή
για σένα ο κόσμος σαν γιορτή,
όνειρα, χαρές μαζί...
Άνδρας είσαι και παιδί!
Άνδρας που τολμά να ζει
στην ψυχή του είναι παιδί...

Να μην αφήσεις το παιδί,
ένα παιχνίδι είν' η ζωή...
... μια θα βγαίνεις νικητής,
μια θ' αρχίζει απ' την αρχή!
Μη τυλίγεις τη ζωή
με καλώδια και PC...

Κι όταν δειλιάζεις, μην τα χάνεις
πότε μην σκύβεις το κεφάλι...
Τώρα νικάμε... τώρα πάμε,
για τα Ψηλά μαζί αρχινάμε...
Για τα ψηλά μαζί αρχινάμε
εμείς τα δύσκολα ζητάμε...
Κύριε, ας γίνει στη ζωή μας
η προσευχή η Δύναμή μας...

Δυνάμεις γύρω σου πολλές
θέλουν να αρπάξουν ό,τι θες...
«Κύριε των Δυνάμεων», πες...
να 'ναι δίπλα σου, αν θες
Κύριος στις προσευχές
Κύριος και στις χαρές!

Ύμνος της ομάδας «Σε υμνούμεν...»

Στ' ουρανού το δρόμο της καρδιάς φυγή
δύναμη κι αγάπη θέλει η προσευχή.
Λέξεις δεν χωράνε λόγια δεν μετρούν
Πατέρα μου σ' Εσένα οι στεναγμοί αρκούν.

Θεέ μου, Σε υμνούμε
Θεέ μου, Σ' ευλογούμε
και για όσα έκανες
για όλα ευχαριστούμε.
Στη Γεθημανή Σου
Αίμα η προσευχή Σου
δώσε και σε μας λιγάκι
απ' τη δύναμή Σου!

Με το κομποσχοίνι του Χριστού η Ευχή
γίνεται η ζωή μας λέξη και Πνοή!
Με του Παρακλήτου τη Θεία Πνοή
το «αδιαλείπτως» γίνεται ζωή.

Θεέ μου, Σε υμνούμε...

Διώξε, Χριστέ μου μακριά το «εγώ»
σαν Φαρισαίος να μη Σε κοιτώ...
Με του τελώνη να δω τη ματιά
τον εαυτό μου να βρω ταπεινά!

Και να Σε υμνήσω
και να Σ' ευλογήσω
και με δάκρυα για όλα
να Σ' ευχαριστήσω.
Θεέ μου Σε υμνούμε
ταπεινά ζητούμε
με την προσευχή
μαζί Σου μόνο να ενωθούμε.

Ύμνος της ομάδας «Δόξα Σοι...»

Ακόμη μια μέρα χαράζει Πατέρα
και πάλι από Σένα αρχινώ.
Μα σήμερα λέω να κόψω τα «θέλω»
μονάχα να πω «ευχαριστώ»!

Ανάγκη ό,τι έχω και ό,τι αντέχω
το ξέρεις Εσύ πιο καλά.
Γι' αυτό δε ζητάω μονάχα ακουμπάω
σε Σένα Χριστέ μυστικά.

Δόξα Σοι πάλι θα πω,
για όλα, Χριστέ, Σου χρωστώ,
που δε μ' εγκαταλείπεις,
που συγγνώμη μου δίνεις
και όταν Σ' αφήνω εγώ.
Δόξα Σου πάλι θα πω
Δόξα Σοι αληθινό
για το φως, το σκοτάδι,
το «ποτέ» και το «πάλι»,
για όλα, Χριστέ, Σου χρωστώ
για όλα χρωστώ!

Φωνή ορθρινή μου, αυτή η προσευχή μου
να είναι η πιο ζωντανή.
Να μοιάζει με ποίημα γλυκιά να 'χει ρίμα
να αξίζει στο Θείο Ποιητή.

Τα λόγια μου χρώμα ψυχή μου και χώμα
όλα να υμνούν το Θεό.
Το «Δόξα Σοι» δείχνει και διάπλατα ανοίγει
το δρόμο για τον Ουρανό.

Ύμνος της ομάδας «Άγιε Άγγελε»

Όταν όλα σωπάσουν ξανά
- μουσικές και φωνές δίχως λέξεις -
μες τη νύχτα μονάχος σου πια
απ' τη μέρα σου τί να διαλέξεις;

Στο μυαλό τριγυρνάνε πολλά,
τι περίπλοκο να μεγαλώνεις!
Τί αισθάνεσαι - λύπη ή χαρά -
που απ' τα λάθη μαθαίνεις και ανδρώνεις;

Ψάχνεις μια ελπίδα να βρεις
μέσα στη ζάλη που ζεις.

*Θες να ανοίξεις πανιά, να πετάξουν ψηλά τα όνειρά σου
μα το ξέρεις καλά, ποιος φυσά κάτω από τα φτερά σου...
Τί Άγγελος ειν' αυτός που φροντίζει για σένα τα πάντα
στις φουρτούνες αυτός, να 'ναι δίπλα σου πάντα!*

Δέκα νύχτες μαζί μια φορά
σαν μια λάμψη απόψε σου μοιάζουν
τα καντήλια στις σκάλες, δειλά
στην ψυχούλα σου μνήμες ανάβουν...

Το θυμάσαι σαν να 'τανε χθες
«Άγιε Άγγελε» πάλι ψελλίζεις...
προσευχή που τα βράδια σου λες
κατασκήνωση να σου θυμίζει...

Όπου μακριά κι αν βρεθείς
εδώ είναι ο τρόπος να ζεις!

Ύμνος της ομάδας «Κύριε και Δέσποτα...»

Είναι Δεσπότης του κόσμου
αλλά μαζί μου περνά
έριξε σκάλα ο Θεός μου
κι από την ίδια ήρθε κοντά
είναι πάντα κοντά.

Σκάλα να πάει στα βαθιά μου
και να μου γίνει οδηγός
κι αν ίσως στην κορφή της ανέβω
με περιμένει ο Χριστός!

Μάτια δώσε μου για να βλέπω
τα δικά μου τα σφάλματα
πικρά του αδερφού μην πω τα λόγια
και γίνουν τραύματα.

Τη σκέψη διώχνω με πράξη
το σκορπισμό με φρόνηση
κι αγάπη βάζω φράγμα να αντέχει
στην περιφρόνηση.

Ύμνος της ομάδας «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με...»

Κανάλι προσευχής
στ' άδυτα μέσα της ψυχής
ανάσα και σιωπή
πάνω στου κόμπου την αφή.

Αδιάλειπτη ευχή
στα δάκρυα πάνω ισορροπεί
φεύγει και γυρνάει ξανά
και της ύλης περνά τα στεγανά
Κύριε, Ιησού Χριστέ,
της προσευχής μου οδηγέ
να με επισκεφτείς
στην καρδιά μου αν μπεις, θρόνο θα δεις.

Κύριε, ελέησον και δως μου χάρη
κομποσχοίνι αλφαβητάρι
στ' ακριβό σου πατώ το χνάρι
τ' ουρανού την οδό έχω πάρει
στων Αγίων τα λείψανα
τις οπές και τα σπήλαια
του Άκτιστου φωτός
είσ' ο μόνος χορηγός.

Ύμνος της ομάδας «Βασιλεύ Ουράνιε...»

Στον αέρα
του Παρακλήτου η ευχή
αρχινά την προσευχή
πρώτη σκέψη το πρωί.

Κάθε μέρα
μια καινούρια ειν' η αρχή
ένα θαύμα η ζωή
Ουρανός σμίγει τη γη.

Τ' Άγιο Πνεύμα
όλα Αυτό τα χορηγεί
της Αλήθειας, της Ζωής ειν' η πηγή.
Τ' Άγιο Πνεύμα
δρόσος και παρηγοριά
σαν καινούρια όλα τα ξαναγεννά.

Έλα τώρα
να σκηνώσεις και σ' εμάς
Πνεύμα της παρηγοριάς
πάντα Εσύ να μας κρατάς.

Κάθε ώρα
πανταχού Εσύ Παρών
τη ζωή μου Εσύ πληρών
αφορμή όλων των καλών.

Ύμνος της ομάδας «Κατευθυνθήτω...»

Ειν' η ώρα
που η ψυχή θέλει πάλι
στο στασίδι να κρυφτεί.

Να κρυφτεί
από του κόσμου τη ζάλη
μέσα στη σιωπή.

Στη σιωπή
εκεί ο Θεός απαντάει
μυστικά κι αληθινά.

Μυστικά ψυχή μου
σε συναντάει
κι όλα φωτεινά!

Σαν θυμίαμα ανεβαίνουν οι προσευχές
σύπρι, ρόδο, γιασεμί!
Ανεβαίνουν οι καρδιές να ψηλαφίσουνε
την Οδό, τη Ζωή!

Φως Χριστού
ανάβει στο Άγιο Βήμα
άρωμα εσπερινό.

Άρωμα από
Θεία Ευχαριστία
μέσα στο ναό.

Μέσα στο ναό Σου
Χριστέ μου
σε ανακαλύπτω.

Σε ζητώ
κι έτσι βαθειά μου Σε βρίσκω
στο «κατευθυνθήτω»!

Ύμνος της ομάδας «Πάτερ ημών...»

Κυριακή, ξανά αργία,
ποιος ξυπνά για Εκκλησία;
Τον Χριστό να προτιμήσω
ή να αργήσω να ξυπνήσω;

Λέω «Πατέρα» όταν θέλω,
Σε ξεχνώ όταν ξεχνιέμαι...

Τα Ψηλά μην κλείνεις
έξω μην μ' αφήνεις
κι όταν Σε ξεχνώ, συγχώρα με...
Όλων μας Πατέρας
Φως Καινούριας μέρας
για ό,τι πρέπει Εσύ φρόντισε!

Νύχτωσε κι η προσευχή μου
βιαστική, σαν τη ζωή μου.
Ευτυχώς που 'σαι Πατέρας
και «ξεχνάς» πολλά της μέρας!

Να σε λέω «Πατέρα» πάντα,
να 'σαι αισθάνομαι έτσι πάντα...

Ύμνος της ομάδας «Προστασία των Χριστιανών...»

Τ' Αυγούστου ο ύμνος
μπρος στην Παναγία
την αμετάθετή μας μεσιτεία!

Για να προφταίνει
να 'ναι βοηθός μας
ακούραστη να στέκει σύμμαχός μας!

Μόνη Εσύ των Χριστιανών Προστασία
έτσι σε γνωρίζει όλη η Εκκλησία
Μάνα, Στρατηγός και Υπεραγία
μετά το Θεό η Μία!

Μες στην ποδιά σου
τούτα τα νιάτα
Κυρά του κόσμου με αγάπη κράτα.

Την αγκαλιά Σου
άπλωσε πάλι
των πονεμένων να 'ναι προσκεφάλι.

Γενικός Ύμνος 30 χρόνων Κατασκήνωσης

Ήτανε μια στιγμή
τόσα καλοκαίρια, μια ζωή.
Ήμασταν μικρά παιδιά
Ήταν μόλις χθες.

Είμαστε μεγάλοι πια
μα οι στιγμές που ζήσαμε κρατάν
είναι η πατρίδα μας
πατρίδα της ψυχής.

Χρόνια της καρδιάς
Τα σημάδια του Θεού βαστάς.
Χρόνια της καρδιάς
Θά'σαι νέος όσο θ' αγαπάς
όσο θα τα ζεις
ξανά απ' την αρχή!

Πες απόψε μίαν ευχή
μιαν υπόσχεση, μια προσευχή
να γυρνάμε πάντα εδώ
πάντα στο Χριστό.

Στο Χριστό απ' την αρχή
να μας δένει πάντα η στιγμή
που τη μοιραστήκαμε
τριάντα της καρδιάς.

