

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΕΙΟΝ ΕΣΤΙ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Κατασκήνωση Κοριτσιών Δημοτικού
Μακρυνίτσα 2010

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2010

Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο»

Βιβλία και μαθήματα
ζωγραφισμένα σχήματα
και τόσα βοηθήματα
να μη δυσκολευτώ...

Απ' όλους τόσα έμαθα
αληθινά και ψέματα
που με συρματοπλέγματα
τυλίξαν το σωστό!

*Μήπως να ξαναβλέπαμε όσα προβλέπαμε
και όσα λογαριάσαμε δίχως το Χριστό,
να γίνει το Ευαγγέλιο καλή μας είδηση
και τ' ουρανού συγκίνηση να δώσει στον πιστό!*

Αν όλα μοιάζουν κρίσιμα
το λένε χείλη επίσημα
να ψάξουμε τα χρήσιμα
που 'χουν δοκιμαστεί!

Απ' το «βιβλίο της Ζωής»
να δω κι εγώ κι εσύ να βρεις
πώς έρχονται Χριστούγεννα
κι Ανάσταση μαζί!

Μήπως...

Ύμνος της ομάδας «Άγιο Δισκοπότηρο»

Σαν από κάποιο υπερώο
σε Δείπνο Μυστικό
ένα Ποτήρι πώς χωράει
ολόκληρο τον Χριστό;

Μεγάλη Είσοδο γυρνά
σ' Ωραία Πύλη καρτερά...

*Σαν Χριστούγεννα πάλι, σαν Πάσχα όλοι μας εδώ
μέσα από ένα Ποτήρι, γευόμαστε το Χριστό!
Σαν Χριστούγεννα πάλι, σαν Πάσχα, πώς το λαχταρώ
απ' το Προσευχητάρι να βρω το Χριστό!*

Έτσι κι εγώ θα ξεκινήσω
να καθαρίσω το μυαλό
και την καρδιά μου να τη κάνω
μια φάτνη για να Τον δεχτώ!

Θεέ μου, μακάρι να μπορώ
πραγματικά να κοινωνώ!

Ύμνος της ομάδας «Προσκομιδή»

Μέρα Κυρίου καμπάνες αντηχούν
Νότες Αγίου μου σιγοτραγουδούν
Ετοιμασίες για μια λαμπρή γιορτή
Πάσχα Κυρίου- Χριστούγεννα μαζί
Ο Ιερέας πάει στην Προσκομιδή

*Τίμια Δώρα ακριβά
Στην ομορφιά Σου όλοι για να ζούμε
Άρτος και Κρασί
Σώμα και Αίμα να Σε κοινωνούμε
Δώρα που Εσύ
πρώτος μας χάρισες για να σωθούμε
Στον Παράδεισο
Κι αν είμαστε στη γη εμείς ζούμε*

Όλοι ενωμένοι αρχίζουν τον χορό
Μια κοινωνία με κέντρο τον Αμνό
Τί ευλογία στην πιο λαμπρή γιορτή
Μαζί με όλους είμαι κι εγώ εκεί
Νιώσε το ίδιο κι έλα γιόρτασε κι εσύ!

*Τίμια Δώρα...
Δώρα ακριβά...*

*Άρτος και Κρασί
Σώμα και Αίμα να Σε κοινωνούμε
Στον Παράδεισο
Κι αν είμαστε στη γη εμείς να ζούμε*

Ύμνος της ομάδας «Πιστεύω»

Ξέρεις το τραγούδι, του πολέμου όταν τελειώνει
όταν όλη η μάχη σ' έχει βγάλει νικητή;
Ποιός αυτό δε θέλει να το δει
δύναμη όταν έχει στην ψυχή;

*Και κει στο τέλος όταν όλοι οι πιστοί
του «μετά φόβου» περιμένουν τη γιορτή
σαν εμβατήριο ακούνε τη φωνή
ό,τι πιστεύουν, όσα πιστεύουν να τους πει!*

Σαν να είναι σμήνος ασημένιοι πελεκάνοι
άγνωστο πως πήραν για την πτήση εντολή
και φτεροκοπάν όλοι μαζί
ποιός αυτό δε θέλει να το δει;

*Μες στη γαλήνη όταν όλοι οι πιστοί
της λειτουργίας αναπνέουν τη σιωπή
μοιάζουν πουλιά που ξεκινήσανε μαζί
ομολογούνε ό,τι πιστεύουν στη ζωή!*

Στης Εκκλησίας μας το όνομα κι εγώ
πως της ανήκω Κύριέ μου ομολογώ
πως περιμένω την Ανάσταση ξανά
και η ζωή μου πάντα σε Σένα θα γυρνά!

Ύμνος της ομάδας «Κυριακή Προσευχή»

Όλα ειπώθηκαν καλώς
από το «Άγιος ο Θεός»
η Λειτουργία προχωρά...

Με το ποτήρι το χρυσό
που έκρυψε μέσα το Χριστό
ήρθε η στιγμή του «κοινωνώ»
πόσα σου χρωστώ!

*Αφού γι' αυτά με νοιάστηκες Πατέρα μου κι εμένα
κι αφού τόσα πολύτιμα μου έχεις χαρισμένα
και το ψωμί και το νερό κι ο καθαρός αγέρας
είναι μεγάλα δώρα Σου γιατί είσαι Συ Πατέρας!*

Όποιος χορτάσει από Χριστό
δεν θα πεινά στο κόσμο αυτό
αυτή η πείνα δεν περνά...

Να νοιώθει μόνη η ψυχή
να λείπεις Κύριέ μου Εσύ
αυτή είναι απειλητική
πείνα στη ψυχή!

Αφού γι' αυτά με νοιάστηκες....

Ύμνος της ομάδας «Άγιος ο Θεός»

Ένωθα πως ήμουν μόνη
μοιάζαν μ' έρημο οι δρόμοι
και το κάθε βήμα μου μικρό.

Σε Εσένα τώρα βρήκα
ό,τι δίπλα μου δεν είχα
έχω ένα φως ν' ακολουθώ.

Το Θεό, το Θεό
τώρα πια με πίστη θα γυρεύω
και με προσευχή θα Του ζητώ
να 'ναι δίπλα μου όταν θα πέφτω.

Μα κι εγώ δε ξεχνώ
κι όταν Άγιος ο Θεός θα λέω
κατά βάθος θα Σ' ευχαριστώ
που στο πλάι μου για πάντα Σ' έχω
θα Σε έχω.

Στη ζωή μου φόβους έχω
είσαι δίπλα μου και τρέχω
να μου κάνεις μία αγκαλιά.

Μες στα χέρια Σου να μείνω
όλα πίσω τα αφήνω
μέσα μου θα ζεις παντοτινά.

Το Θεό, το Θεό...

Ύμνος της ομάδας «Εξαπτέρυγα»

Θεία Λειτουργία, τί μυσταγωγία,
κάθε Κυριακή γιορτή!
Γη κι Ουρανός γιορτάζουν κάτι, Θαύμα! Αμνός σε φάτνη,
που 'ρθε για να Αναστηθεί!
Πάσχα, Χριστούγεννα - θα 'ρθουν γιορτές,
μα οι πιο μεγάλες οι χαρές θα 'ναι οι Κυριακές
σαν πλημμυρίζουν με μικρά παιδιά,
που μ' Εξαπτέρυγα κι αυτά λεν το «Ωσαννά»!

*Φτερά πώς να αποκτήσω κοντά Σου να γυρίσω!
Το Φως πώς να αντέχω, κοιτώ μα δεν βλέπω...
Το θαύμα δεν ξεχνιέται, η Ανάσταση γεννιέται...
μια Ανάσταση, Φως μου, ας ζήσω και εντός μου!*

Κι αν φτερά δεν έχω δίπλα Σου να στέκω
ξεκινάω με τα απλά...
αυτά που εύκολα ξεχνάω, δύσκολα αρχινάω
και δεν θέλουν τεμπελιά!
Μια προσευχούλα κάνω το πρωί,
ένα τόσο δα κερι ανάβω την Κυριακή...
να' χω ψυχούλα σαν μικρό παιδί,
να μην φοβάμαι τη Ζωή, δως μου, υπομονή!

*Φτερά για να αποκτήσω, κοντά Σου να γυρίσω!
Το Φως για να αντέχω, στα αλήθεια να βλέπω...
Το θαύμα δεν ξεχνιέται, η Ανάσταση γεννιέται...
μια Ανάσταση, Φως μου, να ζήσω και εντός μου!*

Ύμνος της ομάδας «Δι' ευχών»

Όταν τ' απόγευμα κοντεύει, όπως η μέρα προχωρά
κάτι που λίγο περισσεύει, δεν ξέρω αν φτάνει για χαρά!

Νομίζω κάποιος δεν αφήνει για να προλάβω σαν παιδί
ένα ατέλειωτο παιχνίδι που το μαζεύω στο κουτί

*Ο ήλιος έσβησε ψηλά στο «Καταφύγιο»
το «δι' ευχών» της κι άλλη μέρα έχει πει
αν το βουνό σαν προσευχή είναι πανύψηλο
κρατάει την πόρτα του Χριστού μας ανοιχτή!*

Χριστέ μου, τίποτα ωραίο να μην τελειώνει στη ζωή
Εσύ να κάνεις να αντέχει γιατί κανένας δεν μπορεί!

*Αν το βουνό σαν προσευχή είναι πανύψηλο
κρατάει την πόρτα του Χριστού μας ανοιχτή
να μπεις στη φάτνη σαν να μπαίνεις σε Μυστήριο
και την Ανάσταση να ζήσεις τη λαμπρή!*

Ύμνος της ομάδας «Φωτεινές Λαμπάδες»

Λιώνει το κεράκι στα χεράκια σου
κι από τις σταγόνες που κυλούν
πλάθεις έναν κόσμο τόσο αλλοιώτικο
δίχως έννοια δίχως λόγια
δίχως να 'χει στενοχώρια
όπως όλοι οι άνθρωποι ζητούν...

*Αλλά πρώτα το Φως Σου δώσε μας
μοιάζει με νύχτα που άρχισε
στάσου στην πόρτα μη φοβηθώ!*

*Ναι Χριστέ μου το Φως Σου δώσε μας
όπως σε θαύμα άγγιξε
κάνε τον κόσμο πιο φωτεινό!*

Κράτα τη λαμπάδα σου στο χέρι σου
είναι της Ανάστασης στιγμή
τόσο κοντινή με τα Χριστούγεννα
το κερί σου είναι ευχή σου
ό,τι θέλεις προσευχήσου
έτσι μόνο ανοίγουν οι ουρανοί!

Αλλά πρώτα...

