

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΕΙΟΝ ΕΣΤΙ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Κατασκήνωση χαράς, ηλιαχτίδα προσφοράς

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2009

Ύμνος της ομάδας Το σπίτι του Θεού

Με αχνό το φως που μπαίνει στ' Άγιο Βήμα
και ξεθάρρεψε στου τέμπλου τις εικόνες
πόσα χρώματα ξεσπάνε κύμα - κύμα
πόσοι ψαλμοί και κανόνες!

Στο μικρό ναό με τα προσκυνητάρια
δεν μπορώ να βρω κάτι να μην ταιριάζει!
Η γαλήνη του, η μυρωδιά, το χρώμα
την προσευχή δεν ταράζει.

*Βυσσινί, είναι τα βάσανα που έχουν οι καλοί.
Πορφυρό, όταν τελειώσουν νικητές με το Χριστό.
Θαλασσί, για την ψυχή τους που αγαπάει τον ουρανό
κι ένα φως απ' την εικόνα που μιλάει με τον πιστό.*

Στης εικόνας Σου τη ζεστασιά, Χριστέ μου
όποιος ζέστανε την πίστη του εδώ πέρα
στον Παράδεισο τη βρήκε αναστημένη
μια καταγάλανη μέρα!

Βυσσινί, είναι τα βάσανα που έχουν οι καλοί...

Ύμνος της ομάδας Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου

Φτωχοί ψαράδες στη Γαλιλαία
με δίχτυα ζούσαν ωραία!
Δεν περιμέναν να τους γνωρίσεις
και Μαθητές να τους ντύσεις.

Μα δε διστάζουν ν' ακολουθήσουν
σπίτια και δίχτυα ν' αφήσουν,
να ῥθουν δίπλα Σου, ψαράδες των ψυχών,
νέο Βαρκάρη να ορίσουν!

Βάρκα η Εκκλησιά, ο Χριστός μπροστά
να κρατά την πυξίδα
Δώδεκα «Κουπιά» είναι τώρα πια
δίνει Εκείνος το σήμα.
Μαθητές γυρνούν και γι' Αυτόν μιλούν
Ουρανός η πατρίδα.
Κι όταν θα μας βρουν, βιάσου μη χαθούν
και μας πάρει το κύμα!

Χρόνια περάσαν, πολλά αλλάξαν
μα η Βάρκα απόμεινε ίδια.
Μας περιμένει για ν' ανεβούμε
για την Πατρίδα να βγούμε.

Όλοι οι Χριστιανοί, μια παρέα μαζί
κόντρα πάμε στο κύμα
είναι δίπλα μας, ο Χριστός ξανά
κι είναι η ρότα μας πρίμα!

Ύμνος της ομάδας Φίλος κι αδερφός, της ζωής μου φως

Ή μας έχει αλλάξει ο καιρός
Ή μας έχει αφήσει ο Θεός
τράβηξαν οι αγγέλοι την πύλη
και έκλεισε ο ουρανός!

Τέτοια με τρομάζουν πολλά
δίχως του Θεού τη σκιά
έρημος θα μείνει ο κόσμος
οι άγιοι κι οι ελπίδες μακριά.

*Όχι, του Χριστού η αγάπη
βρέχει ευλογίες, δε σταλάζει δάκρυα,
του Χριστού μας η αγάπη
ουδέποτε εκπίπτει κι ούτε έχει άκρια!*

*Δεν πληρώνεται η αγάπη
στην ψυχή μιλάει δεν κοιτάζει πλάγια
όμορφη η ελπίδα, πιο καλή η πίστη
μα η αγάπη είναι άγια!*

Έτσι ο Θεός που αγαπά
απ' την πέτρα βγάζει παιδιά
σαν τον αγιασμένο τον Παύλο
που άλλαξε του κόσμου την καρδιά.

Ύμνος της ομάδας Χαίρε Κεχαριτωμένη

Σε μια κάμαρα που λούζει η σιωπή
στέκεται μια κόρη και κεντά μια προσευχή
έχει στα μαλλιά της πέπλο φωτεινό
στην καρδιά της κρύβει το Θεό.

*Τρέχει ένα αστέρι
κρίνο να της φέρει
και ουράνιο φιλί
έχει Αγγέλου χάρη
φως, χρυσό δοξάρι
και στη μέση του σπαθί.*

Χαίρε Κεχαριτωμένη Παναγιά
άγγελος μπροστά σου γονατίζει ταπεινά
μήνυμα σου φέρνει για να το δεχθείς
και κυρά του κόσμου να γενείς.

Σε μια κάμαρα που λούζει η σιωπή
στέκομαι μητέρα και κεντώ μια προσευχή
μ' όνειρο τη γνέθω και χρυσά φτερά
να 'ρθει να Σ' αγγίξει στα ψηλά.

*Να 'μουνα ένα κρίνο
κι άρωμα ν' αφήνω
στη δική σου αγκαλιά.
Να 'μουνα κεράκι
ένα καντηλάκι
στην εικόνα Σου μπροστά.*

Ύμνος της ομάδας Πάντων η Χαρά

«Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη...»
είπες και άνοιξες πλατιά αγκάλη.
Βαθιά στη γη βρισκόσουνα κρυμμένη
τώρα είσαι πια στον κόσμο ξακουσμένη.
Πίστη τρανή μες στην καρδιά φωλιάζει
τίποτα στη ζωή δεν μας τρομάζει.
Στις δύσκολες τις ώρες του κινδύνου
μας προστατεύεις Παναγιά της Τήνου!

Αγάπη, χαρά, ευλογία
σκορπάς σε όλους μας μητέρα Παναγιά
της Τήνου γλυκιά προστασία
η αγκαλιά Σου στοργική σκέπη αγία.

Η ομορφιά σε σένα καθρεφτίζει
και η καρδιά μου απόψε φτερουγίζει.
Σαν σε κοιτώ κοντά Σου θέλω να `μαι
στον κόσμο αυτό μαζί Σου δεν φοβάμαι.

Μας προστατεύεις Παναγιά της Τήνου
στις δύσκολες τις ώρες του κινδύνου!
Τίποτα στη ζωή δεν μας τρομάζει
πίστη τρανή μες στην καρδιά φωλιάζει.
Τώρα είσαι πια στον κόσμο ξακουσμένη
βαθιά στη γη βρισκόσουνα κρυμμένη.
Είπες και άνοιξες πλατιά αγκάλη
«Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη...»!

Ύμνος της ομάδας Χαρούμενο Γιορτάσι

Μες στα ουράνια το φως χορεύει
μη με ρωτήσεις το γιατί
κλείσε τα μάτια σου
κι έλα να πάμε μαζί.

*Νίκης μας φέρνεις χαρά
Μαρίνα θαλασσινή
μεγάλα ανοίγεις πανιά
μες στη μικρή σου ζωή.*

Μέσα στα σύννεφα ψάχνω εσένα
που έχεις πίστη φλογερή
δεν είσαι όνειρο
μα η ελπίδα στη γη.

Το ξέρω, το νιώθω, η προσευχή σου είναι φωτιά
η τόλμη, η θυσία
ζητάει πάντα αγάπης καρδιά.

Ύμνος της ομάδας Από τη γη στους Ουρανούς

Όσα έχω μάθει μοιάζουνε με λάθη
έτσι που περνά ο καιρός,
σα να μου τ' άλλαξαν κάπως οι μεγάλοι
μόνο γιατί είμαι μικρός.

Χρώματα φεγγάρια για τα μαξιλάρια
και καθόλου ουρανός,
σα να τα μικρύναν όλα οι μεγάλοι
μόνο γιατί είμαι μικρός.

Μα εγώ κάθε καινούριο που αρχίζω
με προσευχή κι αλήθεια το στολίζω
κι άμα μου βγει στο χρώμα λίγο γκρίζο
τη δύναμή μου βάζω και "ελπίζω"!

Είναι η ελπίδα κυάλια που κοιτάζω
απ' τη γη στον ουρανό,
δεν καταλαβαίνω πώς οι άλλοι νιώθουν
μακριά τους το Θεό!!!

Γι' αυτό κάθε καινούριο...

Ύμνος της ομάδας Άγγελος φωτεινός, δικός μου οδηγός

Ουρανός με χρυσά φτερά
αντηχούν λόγια θεικά.
Το Θεό Άγγελοι υμνούν
και πιστά πάντα διακονούν.

*Σ' Άγγελο κι εγώ θα μοιάσω
και στο θρόνο Σου θα φτάσω
Σκάλα την αγάπη βάζω
για Εσένα!*

*Μες στο Φως κι εγώ θα ζήσω
τον Θεό αν διακονήσω,
το «εγώ» θα το χαρίσω
μ' Άγγελό μου οδηγό (και)*

Υπακούς Θεία Εντολή
και γλιστράς γρήγορα στη γη.
Φέρνεις φως, λάμψη και χαρά
αγκαλιά που όλους μας χωρά!

Άγγελο κι εγώ θα μοιάσω ...

Ύμνος της ομάδας Δι' ευχών των Αγίων

Να μη μας βγάλεις Αη Γιώργη από το νου
φουστανελά και στρατιώτη τ' ουρανού
στα λίγα που απομένουν, ψηλά να μας πηγαίνουν
είσαι κι Εσύ... ευχαριστώ!

Τι θέλουνε οι νέοι για να σταθούν γενναίοι
ανθρώπους που δεν πέφτουν χαμηλά
αν είναι να πηγαίνεις σκυφτός και να μικραίνεις
τότε τι τα `χεις του αητού φτερά;

Περπατησιά του ρήγα ήρωα κορμοστασιά
και γύρω μαζεμένα, στολισμένα τα παιδιά

Έχω κι εγώ γιλέκο και ζωνάρι ελληνικό
σ' ό,τι μπορώ σου μοιάζω
και ακόμα προσπαθώ!

Θα σου χαρίσω ασημένια φορεσιά
για να προσέχεις Αη-Γιώργη τα παιδιά
και στου ναού το πλάι
όλους να μας φυλάει
σου έχω τάξει ζωγραφιά!

Τι θέλουνε οι νέοι...

