

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Ευλογημένο Καταφύγιο Ἄξιον Ἐστί
Κατασκήνωση Κοριτσιῶν Δημοτικού – Α΄ Περίοδος



Φύλακας και σκεπαστής μου
Κατασκήνωση Κοριτσιῶν Δημοτικού - Α΄ περίοδος
Μακρινίτσα 2013

Μακρινίτσα 2013

Ύμνος της ομάδας «Ο Άγγελος της Διακονίας»

Πώς θες να παίξεις μόνος;
Πιο όμορφος είναι ο κόσμος
όταν «σκολάσει» ο φθόνος...
...για φίλους είναι ο χρόνος!

Κι όταν μπορέσεις πάλι
να νιώσεις την αγάπη
όταν προσφέρεις κάτι, τότε ζεις...

Διακονία,
των Αγγέλων η χαρά.
Διακονία
στους ανθρώπους προσφορά.
Διακονία
δώρο απ' τον Ουρανό.
Διακονία,
να τι «αντίδωρο» θα δώσω εγώ!

Δεν χρειάζεται γινάτι,
μα δυο φτερά στην πλάτη
μόνο έτσι φτάνεις πάνω στο Θεό!

Διακονία...

Ύμνος της ομάδας «Οι Άγγελοι της Γέννησης»

Στων ουρανών την κρυφή σιωπή
μια φτερωτή ξεκινάει πομπή
στης Βηθλεέμ τη νυχτιά
οι Άγγελοι, το βρέφος υμνούνε.

Από την φάτνη περνούν μπροστά
και στο μικρό βασιλιά προσπέφτουνε
με Ωσαννά
προσεύχονται.

Θεέ μου, λάμψη του κόσμου
σπίθα άναψε εντός μου
ήρθες μες το σκοτάδι
να σώσεις την Πλάση
να δώσεις ελπίδα ξανά.

Στην καρδιά μου θα σε βάλω
σαν τους Αγγέλους βαθειά
και μαζί τους θα σου ψάλλω
χίλια Ωσαννά.

Από τα νέφη πετούν ψηλά
και στο Χριστό βασιλιά, προσπέφτουνε
με Ωσαννά
προσεύχονται.

Θεέ μου, λάμψη του κόσμου...

Ύμνος της ομάδας «Οι Άγγελοι της Αγίας Τριάδας»

Με την καρδιά του πάντα στην πίστη του Θεού
ο Αβραάμ ποτέ του δεν χάθηκε αλλού,
γι' αυτό και στη σκηνή του ξεχωριστή τιμή
τον ίδιο τον Θεό μας είχε υποδεχθεί!

Απ' την ψυχή ξέρει σωστά
με των Αγγέλων τα φτερά
ποιοι του μιλούν και του ζητούν
και ποιοι τη Σάρα ευλογούν.

Έτσι κι αλλιώς στους άλλους, το λένε οι γραφές
τον Άγγελό σου βλέπεις, που σίγουρα το θες...
Ο Αβραάμ προσφέρει μια ανοιχτή καρδιά
και ο Θεός του δίνει του «κόσμου τα καλά».

Απ' την ψυχή ξέρει σωστά...

Ύμνος της ομάδας «Ο Άγγελος της Ανάστασης»

Σε μία μέρα η πίκρα έγινε ελπίδα
και το σκοτάδι πλημμύρισε με φως
Χριστός ανέστη, μπορεί κι εγώ να μην το είδα
αλλά το είπαν κι η γη κι ο ουρανός...

Πως ανέστη Χριστός, η δύναμη είναι δική Του,
πως ανέστη Χριστός κι εγώ τί να φοβηθώ;
Πως ανέστη Χριστός, αφού κι αυτό έχει γίνει
τί 'ναι δύσκολο, λοιπόν, για τον Θεό;

Αυτά που θέλει να πει ο Θεός μας στους ανθρώπους
με των Αγγέλων τα στέλνει τη φωνή
τη Γέννησή Του οι Άγγελοι πρώτοι δοξάσαν
στον άδειο τάφο ο Άγγελος θα πει...

Πως ανέστη Χριστός, η δύναμη είναι δική Του...

Ντυμένος λευκά, γιατί στη χαρά ταιριάζει
τον τάφο φυλά να έρθουν οι Μαθητές
μην ψάχνετε εδώ, το θαύμα μη σας τρομάζει
να πείτε παντού...

Πως ανέστη Χριστός...

Ύμνος της ομάδας «Ο Άγγελος Καθοδηγητής»

Στη νύχτα φωτεινός,
ποιος να εξηγήσει πώς,
θα 'ρθει και θα με βρει
άγγελός μου οδηγός. (2)

Ω...χαράζει δρόμο.
Ω...σ' όλο τον κόσμο.

Ενώ κοιμάται ο Πέτρος μέσα στη φυλακή,
Άγγελος Κυρίου θα τον επισκεφθεί.
Οι αλυσίδες πέφτουν, αμέριμνοι οι φρουροί,
ορθάνοικτη η πόρτα, ελεύθερη ζωή.

Ω...χαράζει δρόμο.
Ω... σ' όλο τον κόσμο.

Στη νύχτα...

Φυλακή τα πάθη για μένα τη μικρή.
Βοήθεια ζητάω σε κάθε μου στιγμή.
Σε κάθε αταξία απελευθερωτή
σε βρίσκω άγγελέ μου, μου σώζεις την ψυχή

Ω...χαράζει δρόμο.
Ω... σ' όλο τον κόσμο.

Στη νύχτα...

Ύμνος της ομάδας «Ο Άγγελος Προστάτης»

Να 'σαι πιστός στον Άγγελό σου
για τον εαυτό σου, έστειλε έναν Άγγελο
μαζί να περπατάς στη ζωή!

Ήτανε παλιά εποχή
που 'χε για θεούς τους ανθρώπους
κι όποιος τη δική του ψυχή
φύλαγε με όλους τους τρόπους,
είχε εχθρό (του) το βασιλιά
και τα 'βαζε μονάχος με τη φωτιά
μπορούσες δίχως κόπο να δεις καλά, πώς να παλεύεις!

Ναι 'σαι πιστός...

Όλα να αλλάξουν μπορεί
κι όλοι να γυρίσουν την πλάτη
κι όσα ο Θεός έχει πει
φύλαξέ αν θες, να 'χεις κάτι.
Ο Δανιήλ και (μες) στη φωτιά
την πίστη και το θάρρος κρατάει ψηλά
αλλοίμονο αν πρέπει να ζεις καλά, για να πιστεύεις!

Ύμνος της ομάδας «Ο Άγγελος Άξιον Εστί»

Άγγελος μ' ανθρώπου τη μορφή
μες στον «κήπο» σου, πορεία ερημική
ύμνο ψάλλει θεϊκό
μες το θάμα για να ζω!

Όλα Παναγιά
στίχους φτιάχνουνε για Σένα τώρα
δέντρα και κλαδιά
ουρανός και η γη, βροχή κι η μπόρα.

Όλα Παναγιά
σαν την πέτρα προσευχή ζητάνε
στο αντάμωμα
και της ψυχής όλα γυρνάνε.

Άγγελος μ' ανθρώπου τη μορφή
μες την πέτρα πηγή Άξιον Εστί
ξεδιψάει την ψυχή
τέτοιους στίχους σαν γευτεί.

Ύμνος της ομάδας «Ο Άγγελος Συλλειτουργός»

Η Κυριακή ξεκινά, το θαύμα αρχίζει ξανά
σε μια εκκλησιά που γεμίζει χαρά...
δες πώς γιορτάζουν μαζί ο Ουρανός με τη γη
τόσοι Άγγελοι κι άνθρωποι εκεί!

Σε μια σφραγίδα ακριβή, σε ένα κομμάτι ψωμί
στο άγιο το Πρόσφορο όλα είν' εκεί
που 'ναι στο κέντρο ο Χριστός κι όλα τριγύρω στο Φως
βλέπουν τον κόσμο αλλιώς!

Στη Λειτουργία ας το νιώσουμε παρέα
αυτό που βλέπει η ψυχή... κι αυτό η καρδιά που μπορεί
κι ό,τι σκοτεινίασε σαν σύννεφο τη μέρα
ας μείνει απ' έξω να το πάρει η βροχή!

Μέσα στο Φως όλα τα πρόσωπα είν' ωραία
δεν έχει τώρα σκιές στου Ουρανού τις χαρές
με τέτοια οι Άγγελοι θα στέκονται παρέα
συλλειτουργοί και στη ζωή που ξεκινά!

Η Κυριακή πώς περνά; Νέα εβδομάδα ξανά...
Πού 'ναι το θαύμα; Πού πήγε η χαρά;
Πώς να ξυπνήσεις πρωί; Πάλι στα ίδια κι εσύ;
Η Λειτουργία τελειώνει εκεί;

Πώς τρέχουν όλοι, απορείς...
μα εσύ καλά λειτουργείς, όταν στη μέρα κωράει ο Θεός...
... κι είναι στο πλάι σου αυτός σαν φύλακας κι οδηγός,
Άγγελος συλλειτουργός!

Ύμνος της ομάδας «Ο Άγγελος Ενδυναμωτής»

Ένας αγώνας που έχει
μόνο εχθρό του το άλλο μισό
στα δύσκολα γέρνει ο ώμος
αβάσταχτος πόνος ο εγωισμός.

Τον φόβο ξετυλίγεις
στα βαθιά ανοίγεις
σαν караβάκι μικρό.
Στη λάμψη Του φωτίζεις
ξέρεις πως βυθίζεις
σ' αγάπης ποτάμι κρυφό.

Σαν άγγελος ντυμένος
είν' ο Θεός κρυμμένος
τα λάθη φορτωμένος,
φωνάζει την ψυχή να σηκωθεί.
Το στέμμα Του το βγάζει
παλεύει να της μάθει
πώς τάχα να της μάθει
και τα ψηλά για να γευτεί!

Είναι αιώνια η πάλη
μα 'γω σαν εσένα είμαι μικρός.
Στα δύσκολα πάλι και πάλι
μέχρι να μείνω μπρος Σου ορθός.

Τον φόβο ξετυλίγομαι
στα βαθιά ανοίγομαι
σαν караβάκι μικρό.
Στη λάμψη Του φωτίζομαι
ξέρω πως βυθίζομαι
σ' αγάπης ποτάμι κρυφό.

