

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί
Κατασκήνωση Κοριτσιών Δημοτικού – Β΄ Περίοδος



Φίλοι, γλυκιά παρηγοριά

Κατασκήνωση Κοριτσιών Δημοτικού - Β΄ Περίοδος
Μακρυνίτσα 2012

Μακρυνίτσα 2012

Ύμνος της ομάδας «Αγία Παρασκευή»

Θα 'θελα να 'μαι εκεί
την Άγια αυτή στιγμή
δρόμο ν' ανοίγει και να φέρνει
τον Παράδεισο στη γη.

Την διάλεξε ο Θεός
για να χαρίζει φως
μέσα στα μάτια να ξεπλένει
εκεί να φέγγει ο ουρανός!

Με πίστη στ' ανοιχτά
έτσι θα βρεις στεριά.

Καμιά φορά
μοιάζει η καρδιά καράβι
δρόμο χαράζει
να βρει το Θεό.
Σημάδι βάζω
εσένα να 'χω
κι ας είναι εκεί
το κύμα πιο ψηλό.

Έγινες τ' άστρο εσύ
που διάλεξε να ζει
για να φωτίζει, να γιατρεύει
όποιον θέλει να Τον δει.

Θέλω να 'ρθεις εδώ
θέλω και 'γω να δω
δε θα γυρέψω τίποτα άλλο
φίλο να 'χω για οδηγό.

Ύμνος της ομάδας «Αγία Πελαγία»

Μία ζωή τυλιγμένη στο Φως
είναι η δική σου ζωή.
Μία φωνή να σου λύνει το πώς
και να γεμίζει η ψυχή!

Μέσα σε όνειρο θείο Την είδες
είσαι εσύ η Εκλεκτή
και της αλήθειας οι αιώνιες οι πύλες
εκεί στο Άγιο νησί!

Σαν φωτιά που ζεσταίνει τη νύχτα
είναι οι Άγιοι Φίλοι για την καρδιά
να μπορώ να ξεπλέξω τα δίχτυα
στης Μεγαλόχαρης να βγω τη στεριά.

Σαν αστραπή που φέγγει το βράδυ
λάμπει η δική σου μορφή
και το «ζητιάνεμα» έγινε χάδι
στων αδελφών την ψυχή.

Να 'χα τη δύναμη να πορευθώ
με σένα για οδηγό
να σ' έχω δίπλα και να διαβώ
στην στενή την οδό.

Σαν φωτιά που ζεσταίνει τη νύχτα....

Σαν φωτιά που ζεσταίνει τη νύχτα
θα 'ρθω ξανά στη γλυκιά αγκαλιά
να μπορώ να ξεπλέξω τα δίχτυα
Πελαγία να γίνεις φίλη παρηγοριά.

Ύμνος της ομάδας «Αγία Ιουλίττα»

Απ' το μικρό σου το γιο, αγωνιστή δυνατό
έχω καταλάβει μιαν αλήθεια κι εγώ,
πως η μαμά η πιστή χωρίς πολλά να 'χει πει
έχει το στόχο της βρει!

Όταν τον είχες γλυκά στη μητρική σου αγκαλιά
τι μπορεί, σπουδαίο, να 'χεις πει στα μωρά!
Μάλλον την προσευχή που σε ψυχή τρυφερή
θα γίνει φως και ζωή!

Και είναι, Ιουλίττα, η ζεστή καρδιά σου
κήπος για να ζουν αρετές
που δεν τελειώνουν αυτές!

Με την πίστη, με το δάκρυ
με το γέλιο, με το χάδι
με τον ήλιο την αγάπη
αυτό είναι του Παραδείσου γωνιά!

Άμα τρέξεις, θα με πιάσεις,
είσαι συ αστέρι δικό μου
μη φοβάσαι, Κήρυκε, μικρό μου
σ' έχω εμπιστευτεί στο Θεό μου!

Ύμνος της ομάδας «Αγία Άννα»

Σαν δέντρο άκαρπο εσύ
στέλνεις θερμή προσευχή
για να γεμίσει η αγκαλιά
τα χέρια να γίνουν κλαδιά.
Οι ρίζες να 'ναι η καρδιά
και η ευωδιά σου χαρά
στέλνεις θερμή προσευχή
να γίνεις μάνα και 'συ.

Με πίστη που έχει φωτιά
με δακρυσμένη ματιά
η υπομονή σου μπροστά
κι όλο σου γνέφει γλυκά
πως ο Θεός είναι εδώ
χάδι σου και γιατρικό
ακούει και δίνει ευχή
να γίνεις μάνα και 'συ.

Στην αγκαλιά σου
θα τρέχω πάντα εγώ
και η θωριά σου
θα 'ναι κρησφύγετο
να γέρνω μέσα
σε 'σένα να 'βρω ουρανό.
Γιατί είσαι η μάνα
είσαι η στεριά μου εσύ
παρηγοριά μου
φίλη παντοτινή
είσαι το φως μου, μάνα,
είσαι φως μου.

Όλα γαλήνεψαν πια
βρίσκεται πάλι, κοντά
κόρη που είναι η εκλεκτή
να δώσει πίσω ζωή
να γίνει ο δρόμος αυτός
που θα διαβεί ο Θεός
ήταν για 'μένα η ευχή
να γίνει μάνα και 'συ!

Ύμνος της ομάδας «Αγία Χριστίνα»

Μέσα στη θάλασσα βάπτισμα θα πάρεις
με ιερέα τον ίδιο το Χριστό.
Μετά από μέρες στεριά θα πατήσεις παρέα
με φλογερό άγγελο οδηγό.

Μεγαλομάρτυς, φωτός η ακτίνα,
θαύματα μύρια αγία Χριστίνα.
Μείνε μες την καρδιά
φίλη, παρηγοριά. (2)

Λα...
Φίλη, γλυκιά παρηγοριά.(2)

Πείθεις μια στρατιά
με λαμπρό παράδειγμα.
Υπομένεις δεινά.
Στέκουν, όμως, άγγελοι σιμά.

Μεγαλομάρτυς...(2)

Λα...
Φίλη, γλυκιά παρηγοριά.(2)

Πώς να σου μοιάσω, στα ουράνια να φτάσω
δώσ' μου το σθένος να μη δειλιάσω.
Μείνε μες την καρδιά
φίλη, παρηγοριά. (2)

Λα...
Φίλη, γλυκιά παρηγοριά.
Λα...

Πείθεις μια στρατιά....

Μεγαλομάρτυς...
Πώς να σου μοιάσω...

Λα...
Φίλη, γλυκιά παρηγοριά.(2)
Φίλη, παρηγοριά.

Ύμνος της ομάδας «Αγία Μακρίνα»

Όλα είναι όμορφα κρίνα
που η Αγία Μακρίνα
έχει μες στην καρδιά.

Πίστη, αρετή και σοφία
δρόμος για σωτηρία
φωτισμένος για μένα.

- Τί πρέπει να κάνω πες μου τί
για να γίνω μια Μακρίνα μικρή;
- Στα χείλη να 'χεις μια προσευχή
κι αγάπη να δίνεις!

Άγγελος φωτεινός θα μοιάσω
για να 'ρθω δίπλα σου να φτάσω
το Θεό να ευχαριστήσω
μες το Φως, Φως για πάντα να ζω.

Τώρα το Θεό μου κοιτάω
κι όλο χαμογελάω
είναι δίπλα σε μένα.

Έλα, στο χορό μη φοβάσαι
στο Θεό όλα άσε
νιώσε την ευλογία.

- Τί πρέπει να κάνουν πες μου τί
για να έρθουν κι οι φίλες μου μαζί;
- Στα χείλη να 'χουν μια προσευχή
κι αγάπη να δίνουν!

Άγγελος φωτεινός θα μοιάσω...

Ύμνος της ομάδας «Αγία Μαρία Μαγδαληνή»

«Ποια να 'ναι η γλυκιά φωνή
που μέσα μου μιλάει»
αναρωτήθηκες δειλά
κι όλα αλλάξαν ξαφνικά
Εκείνος στο ζητάει.

Ποια να 'ναι η γλυκιά φωνή
κι εγώ αναρωτιέμαι
που μέσα στη σκηνούλα μου
θεριεύει την ψυχούλα μου
κι έτσι ξαναγεννιέμαι.

Ήσουνα εσύ, που είδες πρώτη
το Φως στο σκοτάδι
η λάμψη της ζωής
θα «αλλάζει» για πάντα το βράδυ.

Ποια να 'ναι η γλυκιά μορφή
που είναι εδώ κοντά σου;
Ποιος να πιστέψει να το πεις
Ανάστασης το μήνυμα
πως θα 'φερνε η ματιά σου.

Ποια να 'ναι η γλυκιά μορφή
που εμένανε κοιτάει
θα μείνει πάντα φίλη μου
θα στέκει πάντα δίπλα μου
θα με παρηγοράει!

Ύμνος της ομάδας «Αγία Μαρκέλα»

Από αλμύρα και αίμα
κοκκινοβότσαλα Χιώτικα
είναι αλήθεια πως πάντα η θυσία
τα κάνει όλα αλλοιώτικα...
Ένα κορίτσι που δίνει
τη μάχη της αντοχής
τα βάζει με το κύμα
με το θυμό τα βάζει
μια κοπελιά νικητής!

Από τη Χίο ένα όμορφο λουλούδι, σ όλα ξεχωριστή
Μαρκέλα, ακόμη και το όνομά της μοιάζει
γραμμένο για ποιητή.
Μπορούσε να 'ναι σαν ορίζοντας γαλάζιος
αλλά φουρτούνα θα 'ρθει,
γιατί ο πατέρας που 'ναι απ' αγάπη άδειος
την κάνει πιο δυνατή!

Τα βάζει με το κύμα...

Από αλμύρα και αίμα...

Άμα μπορέσεις καλοκαίρι να σαλπάρεις
και για τη Χίο να 'ρθεις
την ευωδιά της θα μπορείς να καταλάβεις
πριν το λιμάνι να δεις.
Η μαστιχιά μπορεί απλά να σου μυρίσει
αλλά μην ξεγελαστείς,
γιατί ο κόσμος δε μπορεί να αντιγράψει
τη μυρωδιά της ψυχής!

Τα βάζει με το κύμα...

