

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Ευλογημένο Καταφύγιο Ἄξιον Ἐστί
Κατασκηνώση Ἀγοριῶν Δημοτικοῦ



Χαίρε Νύμφη Ἄνυμφευτε

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2012

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2012

Ύμνος της ομάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα»

Μύρο κι ευωδία,
στην ανάσα Σου ακουμπάει ο Χριστός.
Στην εικόνα Σου γλυκιά μου Παναγία
πάντα ακουμπάει πονεμένος ο λαός!

Μύρο, δάκρυ
απ' των ματιών την άκρη
Να κοινωνήσω, μάνα μου να Σε γνωρίσω.
Μύρο, δάκρυ
απ' τη δική Σου αγάπη
να κοινωνήσω, Δέσποινα να Σε γνωρίσω!

Μύρο κι ευωδία
κάθε λέξη σου στη γη, κάθε στιγμή.
Η ζωή Σου όλη γλυκιά μου Παναγία
στο Θείο θέλημα αγνή υπακοή.

Μύρο, δάκρυ...

Μύρο κι ευωδία
ανασαίνει όποιος Σ' αγγίζει ταπεινά
κι είναι άξιος γλυκιά μου Παναγία
να Σε γνωρίσει όποιος πατάει χαμηλά!

Μύρο, δάκρυ...

Ύμνος της ομάδας «Παναγία Γλυκοφιλούσα»

Μες στα νερά μια Εικόνα ταξιδεύει
κι απ' τα χρυσά σε φτωχό αρσανά πηγαίνει...
... Γλυκό φιλί της Παναγιάς, χαρά στον Άθω,
άνθος για το Περιβόλι Της!

Μα η Παναγιά, μια αγκαλιά παντού ανοιγμένη...
... και σε Εκκλησιά κει στην Πέτρα σκαλισμένη
Γλυκό φιλί της Παναγιάς και στο Αιγαίο
στη Μυτιλήνη δώρο τόσο ωραίο!

Δώρο για μένα ειν' αυτό...
... να ζω κοντά στο Χριστό
κι η Παναγιά σαν παιδί να με κρατήσει!
Να θέλω πάλι από δω,
στην αγκαλιά Της να μπω,
σαν στην Εικόνα γλυκά να με «φιλήσει»!

Γλυκό φιλί, μόνο η Παναγιά το ξέρει...
γλύκα πικρή... να 'χει στο δεξί Της χέρι
Αυτόν που μ' Ωσαννά δοξολογούν Αγγέλοι
τον Σταυρό, όμως, προτίμησε...

Δόξα ξανά, σαν Ανάσταση μυρίσει
κι η Παναγιά που τη Δόξα έχει γεννήσει
Θεοτόκος νέα αρχή στην Ιστορία
η Νέα Εύα, τ' Ουρανού η Κυρία!

Ύμνος της ομάδας «Παναγία Κουκουζέλισσα»

Της γης η Κλίμακα, στα σύννεφα ανεβαίνεις
τ' Όρους Βασίλισσα, στους ουρανούς πηγαίνεις.
Κι εγώ που γύρεψα απ' τη δική σου Χάρη
Μου 'δωσες δώρο τ' ακριβό μαργαριτάρι.

Ψάχνουν τα σύμπαντα χιτώνα ποιος να υφάνει
αχειροποίητο κι αμάραντο στεφάνι.
Το «Χαίρε» ψάλλουνε, τη δόξα σου υμνούνε
στην Αγία Σκέπη σου καταφυγή να βρούνε.

Σαν όρθρος, σαν Ανατολή και σαν αγέρι
σκορπιάς συγχώρεση, μες το χειμώνα αστέρι.
Της Χάρης σου παρήγορα ρέουν τα μύρα,
ντύθηκες έλεος εσύ αντί πορφύρα.

Ψάχνουν τα σύμπαντα χιτώνα ποιος να υφάνει
αχειροποίητο κι αμάραντο στεφάνι.
Το «Χαίρε» ψάλλουνε, τη δόξα σου υμνούνε
στην Αγία Σκέπη σου καταφυγή να βρούνε.

Εσύ που λάτρεψες το γιο σου σαν Θεό σου
την πλάση ολάκερη καλείς μες το ναό σου.
Ισχύς και δύναμη, μετάνοια, παρρησία,
μες την καρδιά σου πως χωράς την εκκλησία;

Ψάχνουν τα σύμπαντα χιτώνα ποιος να υφάνει
αχειροποίητο κι αμάραντο στεφάνι.
Το «Χαίρε» ψάλλουνε, τη δόξα σου υμνούνε
στην Αγία Σκέπη σου καταφυγή να βρούνε.

Ύμνος της ομάδας «Παναγία Μαλεβή»

Δώρο ακριβό απ' τ' Άγιο Όρος φτάνει ως την Κυνουρία.
Σαν τα παιδιά, η Εικόνα μένει μόνο εκεί που αγαπά...
Δίπλα, δειλά, φως – σαν αστέρι στο μαφόρι της – καντήλα
στη Μαλεβή η Παναγία με Μύρο σβήνει όλου του κόσμου τη βρωμιά!

Τέτοια χαρά, για δέκα μέρες πιο κοντά στην Παναγία,
τέτοια χαρά πουθενά!
Τόση ευωδιά, ως την Κερκίνη η Μαλεβή στέλνει ευλογία,
τόση ομορφιά πουθενά!

Σαν τα βουνά, τον Ουρανό χαράζει τέτοια ευωδιά!
Σαν τα βουνά, σαν σκάλα ενώνει το Θεό με την καρδιά...
η Παναγία, που απ' τα βουνά αναβλύζει τόση ευλογία,
στην Κατασκήνωση το βράδυ με καντήλια ανάβει φλόγες στην καρδιά!

Τέτοια χαρά, για δέκα μέρες πιο κοντά στην Παναγία,
τέτοια χαρά πουθενά!
Τόση ευωδιά, ως την Κερκίνη η Μαλεβή στέλνει ευλογία,
τόση ομορφιά πουθενά!

Ύμνος της ομάδας «Παναγία Φανερωμένη»

Στης πίστης την πέτρα
στάσου, προσκύνα και μέτρα
δώρο πιο μέγα, πιο θαυμαστό;

Τα ουράνια αγγίζει,
φως και ειρήνη σκορπίζει.
Μάνα που κόσμο γεννάς θεϊκό,

Αγγέλου θωριά, αστέρια χρυσά
δυο μάτια του Υιού σου που μοιάζουν.
Οι αιώνες γοργά, κυλούν βιαστικά
για πάντα Εσένα δοξάζουν.
Χαρά και στοργή, ελπίδα μαζί
Νύμφη Ανύμφευτε, Γιο
γέννησες Άχρονο Γιο.

Στη νύχτα φεγγάρι,
μες τη ταπείνωση Χάρη.
Ανεβάζεις τη γη ψηλά, στον ουρανό.

Το «Χαίρε» σαλπίζει κι η πλάση για Σένα ανθίζει,
άγγελος να 'μουν μαζί Σου κι εγώ!

Αγγέλου θωριά, αστέρια χρυσά...

Στο θρόνο Σου κέντα
Παράδεισου άνθη και δέντρα
Μύρου δοχείο και θυμιατό...
γέννησες Άχρονο Γιο.

Στις εποχές τις παλιές,
χρόνων χιλιάδων γενιές,
στη λαχτάρα για θαύματα και στις ευχές
γέννησες Άχρονο Γιο.

Στις τωρινές εποχές
στις ταπεινές μας καρδιές
στα αγχωμένα μας τάματα, στις προσευχές
γέννησες Άχρονο Γιο.

Ύμνος της ομάδας «Παναγία Διασώζουσα»

Χρώματα στη θάλασσα, νησί σαν ζωγραφιά...
... ομόρφυνε το πέλαγο μια Εικόνα του Λουκά.
Αρχόντισσα η Παναγιά σε μια μικρή Εκκλησιά,
Διασώζουσα να στέκεται στης Πάτμου τα νερά.

Πάτμος, θαύμα στο Αιγαίο
«βάρκα» που πάει απ' τη Γη στον Ουρανό!
Κι απ' το θαύμα τί πιο ωραίο
μέσα στη βάρκα αυτή να 'μαι κι εγώ!

Ψάχνω να βρω πάλι θαύματα
ψάχνω πώς ν' αρχίσω να ζω!
Κι όμως δεν αρκούν τα θαύματα...
... δρόμος δίχως «τραύματα»
δεν βγάζει Ουρανό!

Τα πανιά σηκώνονται, ξεκίνησα κι εγώ...
... ξανοίγομαι στο πέλαγο, το κύμα σα βουνό!
Κουπί κι αν κάνω δύσκολα, το ξέρω πια κι εγώ
στα δύσκολα τα «Όμορφα» που θέλω και μπορώ!

Κι αν τη ρότα τη «γυρίσω»
κάνε σαν ναυαγός να μη χαθώ.
Κι αν την βάρκα την αφήσω,
έλα... στην αγκαλιά Σου να σωθώ!

Ψάχνω να βρω πάλι θαύματα
ψάχνω πώς ν' αρχίσω να ζω!
Κι όμως δεν αρκούν τα θαύματα...
... δρόμος δίχως «τραύματα»
δεν βγάζει Ουρανό!

Ύμνος της ομάδας «Παναγία Μυρτιδιώτισσα»

Σα Μυρτιά, Λουλούδι του κόσμου,
Παναγιά, Μητέρα του Ευόσμου,
“ευωδιά» απ’ τα Κύθηρα φέρε
στην καρδιά!

Κοίτα! Σε μια μυρσίνη μια Εικόνα
«Ευωδιά» τόσα χρόνια
για όποιον θέλει να «κοιτά»!
Κοίτα! Πόσα σημάδια θες ακόμα;
Δεν αρκούνε μόνο λόγια,
για ό,τι βλέπει η καρδιά!

Σα Μυρτιά, Λουλούδι του κόσμου,
Παναγιά, Μητέρα του Ευόσμου,
“ευωδιά» απ’ τα Κύθηρα φέρε
στην καρδιά!

Θαύμα... σαν ξεχασμένο στους αιώνες
σαν σβησμένο στις «εικόνες»
που σε βάζουν να κοιτάς!
Θαύμα... Μα η Εκκλησία ζει ακόμα...
...στης Μυρσίνης την Εικόνα
η Ελπίδα σε κοιτά!

Σα Μυρτιά, Λουλούδι του κόσμου,
Παναγιά, Μητέρα του Ευόσμου,
“ευωδιά» απ’ τα Κύθηρα φέρε
στην καρδιά!

Ύμνος της ομάδας «Παναγία Παραμυθία»

Όταν ξυπνάς κάθε πρωί
ρίξε το βλέμμα μια στιγμή
στης Παναγιάς τη μορφή
Παραμυθίας παρηγοριά
θα σου γεμίσει την καρδιά
μες στο χαμό και τη φθορά.

Κι όταν όλα πάνε στραβά
φώναξέ την δεν ειν' αργά
από τη γη στον Ουρανό
σε ό,τι έχω τη λύση θα δω
μέσα στο χάος ειρήνη θα βρω
πάλι καρδιά μου καλά να σε δω!

Ν' αγαπάς (δισ) μυστικό (δισ)
Παναγιάς (δισ) φυλαχτό.
Μ' αγαπάς (δισ) και γι' αυτό (δισ)
βασιλιάς (δισ) είμαι εγώ.

Όταν ξυπνάς κάθε πρωί...

Κι όταν όλα πάνε στραβά...

Ν' αγαπάς (δισ) μυστικό (δισ)...

Κι όταν όλα πάνε στραβά...

Ύμνος της ομάδας «Παναγία Σουμελά»

Πώς τα χέρια, Λουκά,
χαράξαν γλυκά
την άγια μορφή Της.
Αγγελικά πετάει ψηλά
από την Αθήνα στον Πόντο
μες στην σπηλιά η ευχή Της.

Εκεί ψηλά στου Πόντου τα βουνά
στη χάρη Σου ζητάς ξακουστό μοναστήρι.
Εκεί ψηλά στο όρος του Μελά
να προσκυνήσω κάνε μου το χατήρι!

Παναγιά του Πόντου,
η Κυρά του Πόντου,
σ' αγαπάμε όλοι
Σουμελά του Πόντου!

Πώς η τόση ερημιά
σε φέρνει ξανά
στην πρώτη πατρίδα...
Ένας ναός το ίδιο λαμπρός
σύμβολο, φάρος για όλους
μια φωτεινή ηλιαχτίδα!

Εκεί ψηλά κοντά στην Καστανιά
στον θρόνο Σου δεσπάζεις του Πόντου Κυρία
μας προστατεύεις, Μάνα Παναγιά,
ευχαριστούμε Σε, βρέχει ευλογία.

Παναγιά του Πόντου,
η Κυρά του Πόντου,
σ' αγαπάμε όλοι
Σουμελά του Πόντου!

Ύμνος Στελεχών, Μαγειρισσών & Κυριών Διακονίας

Σαν μέγα Φως λαμπρό θα αναδυθείς
σαν Ήλιος, σαν Αστέρι
μες απ' τον Τάφο της Γεθσημανή
σαν άσπρο περιστέρι

Ιεροσολυμίτισσα
πάντα μας συντροφεύεις,
κάτω απ' την Άγια Σκέπη σου
τον κόσμο προστατεύεις.

Οι Άγγελοι σε προσκυνούν
μες του Ουρανού τη Χάρη
της γης τα έθνη αποζητούν
το μυστικό σου χάδι.

Μήτηρ Θεού που Γιος θα γεννηθεί
στην ταπεινή αγκαλιά σου.
Μες απ' τον Άδη, δες, θα αναστηθεί
ανέσπερη η χαρά σου.

Ιεροσολυμίτισσα
πάντα μας συντροφεύεις,
κάτω απ' την Άγια Σκέπη σου
τον κόσμο προστατεύεις.

Οι Άγγελοι σε προσκυνούν
μες του Ουρανού τη Χάρη
της γης τα έθνη αποζητούν
το μυστικό σου χάδι.

