

Κοίτα ψηλά

Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης

Εύοσμος, Μάιος 2009, Αρ. Φύλλου 15

xneke.gr

Άγιοι Τόποι

Καιρικά Φαινόμενα

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λυκείων

ΔΙΑΛΕΞΑ...ΣΩΣΤΑ;

Η επιλογή επαγγέλματος

είναι δύσκολη σήμερα, όπως και παλιότερα άλλωστε.

Αυτό γιατί, με το εκπαιδευτικό σύστημα που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, στην εφηβεία πρέπει να αποφασίσουν οι μαθητές για το μέλλον τους. Όμως, αυτήν την κρίσιμη περίοδο οι έφηβοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Έτσι, επηρεάζονται κυρίως από το οικογενειακό τους περιβάλλον, τα Μ.Μ.Ε. και την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση κάθε επαγγέλματος.



Επιτυχημένη καριέρα: διά βίου μάθηση!

Κατανόω τη δυσκολία της εποχής όμως θεωρώ πως με διάβασμα, αγώνα και κόπο όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αρκεί βέβαια να είμαστε και λίγο ευέλικτοι, να μπορούμε να εξ-ελισσόμαστε.

Είναι καλύτερο βέβαια να επιλέγουν το επάγγελμά τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τα όνειρά τους. Γιατί, αν και μόνο αν, αγαπάς και είσαι ερωτευμένος μ' αυτό που κάνεις τότε θα γίνεις ευτυχισμένος και επιτυχημένος επαγγελματίας. Αυτό δυστυχώς μπορεί να εφαρμοστεί σε θεωρητικό επίπεδο αφού στην πραγματικότητα οι νέοι αναζητούν μια εργασία με σίγουρη αποκατάσταση. Σπουδάζουν για να επιβιώσουν και όχι για να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι νέοι να έχουν ως στόχο να εργαστούν στο Δημόσιο τομέα και σε Ακαδημίες Ένοπλων Δυνάμεων. Είναι αναμφισβήτητα δυο πολύ καλές επιλογές, δεν είναι όμως οι μόνες.

Ενώ δηλαδή, πως αν και είναι επαγγέλματα με σίγουρο εισόδημα, δεν σημαίνει ότι ο καθένας μας μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες απαιτήσεις τους. Πρέπει να διαθέτει τα ανάλογα προσόντα. Είναι πλέον σύνηθες το γεγονός πολλοί νέοι να ακολουθούν αυτές τις κατευθύνσεις και να καταλήγουν σε δυσάρεστα αποτελέσματα.

Όλα αυτά αναλύονται από ειδήμονες οποίοι σαν ειδικοί αναφέρονται στα επαγγέλματα του μέλλοντος, στα κορεσμένα επαγγέλματα και δίνουν συμβουλές για την ορθότερη επιλογή της εργασίας. Τόνιζαν ιδιαίτερα τη σημασία του μεταπτυχιακού καθώς μ' αυτό θα εξειδικεύσουμε τις γνώσεις μας, αυτό θα μας ανοίξει δρόμους στο μέλλον.



Ακόμα και αν η πρώτη επιλογή στη δουλειά δεν έλθει όπως την επιθυμούμε, να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια αλλά... να κοιτάζουμε ψηλά!



Ψευδορμόνες



Από τη βενζίνη μέχρι το σαμπουάν, τους φακούς επαφής, τις κονσέρβες, τα υλικά συσκευασίας τροφίμων και τα παρασιτοκτόνα, οι συνθετικές ορμόνες βρίσκονται παντού.

Στη δεκαετία του '80, ένας Άγγλος παραγωγός ψαριών ειδοποίησε το Βρετανό καθηγητή John Sumpter από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, για να παρατηρήσει ένα μυστήριο κατ' αυτόν φαινόμενο: οι αρσενικές πέστροφες που εξέτρεφε γεννούσαν αυγά. Όταν ο Sumpter έψαξε το θέμα στη βιβλιογραφία, ανακάλυψε άρθρα για τη θηλυκοποίηση αρσενικών πουλιών, ερπετών, σαρκοβόρων και ψαριών σε πολλά μέρη του κόσμου.

Τελικά ο Sumpter κατάφερε να αποδείξει ότι οι πέστροφες μολύνθηκαν από απόνερα, που περιείχαν συνθετικές ορμόνες. Τα πειράματα που έγιναν στη συνέχεια σε ποντίκια, στα οποία έδωσαν νερό εμπλουτισμένο με τρεις χημικές ουσίες με θηλυκές ορμόνες, όμοιες με αυτές που κυκλοφορούν άφθονες στο περιβάλλον μπορούν να αρρενοποιήσουν ή να θηλυκοποιήσουν, και αυτό όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμμεσα, ακολουθώντας μη γνωστούς μεταβολικούς δρόμους.

Οι συνθετικές ορμόνες είναι χημικές ουσίες που έχουν παρόμοια χημική δομή με αυτή των αναπαραγωγικών ορμονών, των οιστρογόνων, οπότε επιδρούν στα ορμονικά συστήματα και διαταράσσουν τη γενετική διαδικασία.

Στην εποχή της χημείας του πλαστικού και του χλωρίου, η εξάπλωση των ουσιών αυτών είναι τεράστια. Οι «ψευδορμόνες», όπως χαρακτηρίζονται, είναι στο σύνολό τους τοξικές ουσίες, που προσομοιάζουν με ορμόνες και εισέρχονται στις λειτουργίες του οργανισμού «ξεγελώνοντας» τους αμυντικούς μηχανισμούς του. Αποδείξεις για την επίδραση των συνθετικών ορμονών, μέχρι σήμερα, έχουμε μόνο στα ζώα, μέσω πειραμάτων, που για ηθικούς λόγους απαγορεύεται να γίνουν στους ανθρώπους.

Η Ενωμένη Ευρώπη και οι βιομηχανίες της αποφάσισαν να επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ECU στην έρευνα για τις συνέπειες της μη ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και ειδικά για την επικίνδυνη δράση των ψευδορμονών.



EXOSKELETONS

Ο εξωσκελετός ή εξωτερικός σκελετός είναι σκελετός, που δεν βρίσκεται μέσα στο σώμα, αλλά αποτελεί κάλυμμα γύρω του. Αρκετά ζώα στην φύση διαθέτουν εξωτερικό σκελετό πέρα του εσωτερικού, όπως για παράδειγμα η χελώνα.

Ο άνθρωπος μέσα στο χρόνο προσπάθησε αρκετές φορές να εμπνευστεί από την φύση γύρω του. Έτσι έφτιαξε πλοία, αεροπλάνα, υποβρύχια, ελικόπτερα μιμούμενος χαρακτηριστικά της δομής ή τους σχήματος των ζώων. Έτσι στο παρελθόν κυρίως για πολεμικούς σκοπούς έφτιαξε εξωσκελετούς (π.χ. πανοπλίες, κλπ) που θα του δίνουν την δυνατότητα να μάχεται ώστε η νίκη να είναι σίγουρη.

Βέβαια το ζήτημα των εξωσκελετών δεν έπαψε μόνο στους κινηματογράφους και στο πεδίο της μάχης, αλλά με την εξέλιξη της Τεχνολογίας αναπτύχθηκαν εξωσκελετοί που δίνουν την δυνατότητα λειτουργικότητας σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, σε άτομα με κόπωση, σε άτομα με αναπηρίες.

Συνάνθρωποί μας οι οποίοι είτε μετά από κάποιο ατύχημα είτε λόγω κάποιας ασθένειας έχουν χάσει την ικανότητα της κίνησης είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν με αγωνία μια εφαρμογή των εξωσκελετών στην πράξη.

Αν και ακόμα αυτά τα συστήματα βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης στο εμπόριο υπάρχουν μερικοί εκλεπτυσμένοι εξωσκελετοί.



OneLaptopPerChild

Οι φορητοί Η/Υ OLPC αποτελούν προϊόν του μη κερδοσκοπικού οργανισμού OLPC. Σκοπός αυτού του οργανισμού είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά των τριτοκοσμικών κρατών παρέχοντας έτσι σε κάθε παιδί ένα φορητό Η/Υ μικρού κόστους και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, κατάλληλο για εκπαίδευση.

Ο οργανισμός OLPC έχει ιδρυθεί από τις εταιρίες AMD, eBay, Google, News Corporation, και Red Hat.

Τόσο το λειτουργικό σύστημα (Λ.Σ), όσο και το λογισμικό εφαρμογών που βρίσκεται εγκατεστημένο στο σύστημα OLPC είναι απόλυτα Ελεύθερο Λογισμικό (Ελεύθερο όπως η Ελευθερία). Συγκεκριμένα, είναι κάποια διανομή που βασίζεται στο Λ.Σ GNU/Linux.

Αρκετές χώρες έχουν καταφύγει σε αυτό το προϊόν λόγω οικονομικών δυσκολιών μια και οι υπόλοιπες λύσεις κοστίζουν αρκετά. Συνήθως τα OLPC χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση όπου ο Η/Υ μπορεί να φανεί χρήσιμος σαν εργαλείο μάθησης.



ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ...

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΙΚΟΥ

ΕΥΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ

ΠΟΠΗ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

ΡΟΝΤΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ

ΜΙΧΑΕΛΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ

ΠΟΛΥΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΚΑΜΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΣΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΑΓΟΡΗ ΠΑΠΙΩΤΟΥ

ΚΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΛΙΟΥΣΗ

ANNA ΔΙΑΚΑΚΗ

ΖΩΗ ΚΟΠΑΡΑΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΔΑΝΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

ΤΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΝΛΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΪΟΓΛΟΥ

ΚΟΤΤΑΚΗ ΞΕΝΙΑ

ΠΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

ΚΥΡΑΝΑ ΜΑΝΑΒΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ



ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

**Κανένα παιδί δεν τιμωρείται,
παρά μόνο για τα λάθη των μεγάλων...**

Τα σωφρονιστικά ιδρύματα ανήλικων αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα και σίγουρα ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που μαστιάζει την εποχή μας.

Οι φυλακές νέων στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν το 1940 μετά από μια σχετική νομοθετική ρύθμιση που εδραίωσε τον θεσμό. Στις φυλακές εγκλείονται παιδιά από 7 ως 17 χρόνων για αιτίες που αφορούν αξιόποινες δράσεις, παραβατική συμπεριφορά, δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής, εγκατάλειψη και στέρηση οποιασδήποτε άλλης βοήθειας. Οι φυλακισμένοι νέοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι φτωχοί, αλλοδαποί και πολλές φορές ορφανοί.

Παρατηρούνται άθλιες συνθήκες διαβίωσης, η στέρηση δικαιωμάτων των παιδιών που έχουν να κάνουν με την ελευθέρια έκφρασης, την ανάπτυξη προσωπικότητας, ο διαχωρισμός των εγκλειστων με βάση την εθνικότητα τους, και η χρήση βίας από τους φυλακές για να επιβάλουν την τάξη. Συγχρόνως παρατηρείται και κατάχρηση της δικαστικής εξουσίας καθώς ο αριθμός των προφυλακίσεων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις αυξάνεται συνεχώς.

Το αποτέλεσμα ύπαρξης τέτοιων φυλακών είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός των τροφίμων και η προβληματική ανάπτυξη τους, μια και βιώνουν άθλιες καταστάσεις σε ηλικία καθοριστική για την διαμόρφωση άποψης και προσωπικότητας.

Η απομόνωση σε συνδυασμό με την έλλειψη εκπαίδευσης και ερεθισμάτων άλλα και το αρνητικό περιβάλλον διαχωρίζει ένα φυλακισμένο παιδί απ τα υπόλοιπα «φυσιολογικά» παιδιά της ηλικίας του και το κάνει να αναπτύσσει ένα τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς που τείνει να είναι παραβατικός. Βγαίνοντας από ένα τέτοιο ίδρυμα βρίσκεται στιγματισμένο και βιώνει την περιθωριοποίηση και την απόρριψη.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει το παιδί και ο έφηβος να καταρτίζονται με εφόδια κατά την παραμονή τους σε ιδρύματα «σωφρονισμού» και να βρεθούν τρόποι που θα τους κάνουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στον πραγματικό κόσμο. Ενθαρρύνεται η συχνή επαφή με την οικογένεια. Πρέπει να μπορούν να έχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και εργασίας και να ενθαρρύνεται η συχνή επαφή με την οικογένεια.

Ο Bruno Bettelheim στο βιβλίο του «L'amour ne suffit pas» αναφέρει: «Κανένα παιδί δεν παρουσιάζει εγκληματική συμπεριφορά αν προηγουμένως δεν έχει ζήσει σ' ένα περιβάλλον απορριπτικό ή καταστροφικό. Αυτή λοιπόν η οριακή κατάσταση οδηγεί το παιδί σε ακραίες ενέργειες: δηλαδή ή να εξοντώσει τους εχθρούς του ή να αποσυρθεί ολοκληρωτικά από έναν κόσμο τόσο τρομακτικό».

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE

Η διοργάνωση Champions League ξεκίνησε την ποδοσφαιρική σεζόν 1955/56 έχοντας ένα σύστημα νοκ άουτ δύο αγώνων, όπου οι ομάδες θα έπαιζαν ένα ματς εντός και ένα εκτός έδρας. Η ομάδα με το μεγαλύτερο αθροιστικά σκορ προκρινόταν για τον επόμενο γύρο. Μέρος μπορούσαν να πάρουν μόνο οι σύλλογοι που κέρδισαν το εθνικό τους πρωτάθλημα καθώς και ο τρέχων κάτοχος του κυπέλλου.

Ο τρόπος διεξαγωγής και το όνομα άλλαξαν κατά την περίοδο 1992/93, και μετά από αρκετές και ριζοσπαστικές αλλαγές στα χρόνια που μεσολάβησαν, σήμερα η διοργάνωση αποτελείται από τρεις προκριματικούς γύρους, μια φάση ομίλων (όπου οι ομάδες αντιμετωπίζουν κάθε άλλη ομάδα του ομίλου εντός και εκτός έδρας) και ακολουθούν τέσσερις γύροι αγώνων νοκ άουτ. Όλοι οι προκριματικοί και οι νοκ-άουτ αγώνες είναι διπλοί, εκτός από τον τελικό, ο οποίος είναι ένας μόνο αγώνας και διεξάγεται σε προκαθορισμένο τόπο διεξαγωγής.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κατακτήσει αυτό το κύπελλο 9 φορές. Ακολουθούν η Μίλαν (7 Τίτλοι), Λίβερπουλ (5 Τίτλοι), Μπάγερν Μονάχου και ο Άγιαξ (4 τίτλοι).



Η νικήτρια ομάδα παίρνει στην κατοχή της το τρόπαιο στην τελετή απονομής, μετά τη λήξη του τελικού, αλλά πρέπει να το επιστρέψει στα αρχηγεία της UEFA 2 μήνες πριν από τον τελικό της επόμενης χρονιάς. Η UEFA δίνει στους νικητές ένα αντίγραφο του τροπαίου, μικρότερων διαστάσεων από το αυθεντικό, το οποίο οι ομάδες κρατούν μόνιμα. Επιπλέον, οι ισχύοντες κανονισμοί της οργάνωσης επίσης δηλώνουν πως το αυθεντικό τρόπαιο απονέμεται μόνιμα σε μία ομάδα η οποία κερδίζει τον διαγωνισμό για τρεις συνεχόμενες σεζόν ή το έχει κερδίσει πέντε φορές συνολικά.

Τη σεζόν 2009-2010 οι τέσσερις finalist αποτελούνται από την Μπάγερν Μονάχου, Λυόν, Ίντερ και Μπαρτσελόνα. Η προηγούμενη πρωταθλήτρια Βαρσα, αποκλείστηκε από την Ίντερ η οποία επάξια κέρδισε μια θέση στον τελικό. Τον τελικό συμπληρώνει η Μπάγερν καθώς ξεπέρασε σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Λυόν. Με φόνο τη Μαδρίτη και το Σαντιάγκο Μπερναμπέου δύο σπουδαία club του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα διεκδικήσουν την κούπα. Η φορμαρισμένη Μπάγερν βασισμένη στην κλάση του Αριέλ Ρόμπεν αλλά όχι και του γαλλικού 'όπλου' Ριμπερί, και η Ίντερ του showman Ζοσέ Μουρίνιο ονειρεύονται την κορυφή της Ευρώπης. Ποιος μπορεί να κάνει προβλέψεις; Ένας τελικός είναι πάντα απρόβλεπτος.



Η μεγαλύτερη
μέχρι σήμερα
διάκριση
για ομάδα
ποδοσφαιρού
Λυκείων Δυτ.
Θεσσαλονίκης



Ομάδα Ποδοσφαιρού ΓΕΛ Διαπολ. Εκπ. Ευόσμου.

Πρωταθλήτρια Δυτ. Θεσσαλονίκης Πρώτη στον όμιλο Κεντρ.-Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 4η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Δράμα

Έχετε ακούσει ποτέ την παροιμία «φτάσαμε στη πηγή αλλά δεν ήπιαμε νερό;» Αυτό συνέβη στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ευόσμου που έφτασε τόσο κοντά στην κατάκτηση του πανελληνίου πρωταθλήματος Λυκείων. Όλα ξεκίνησαν ένα βροχερό πρωινό του Οκτώβρη ή Νοέμβρη, θα σας γελάσω και δεν έχει και σημασία. Φυσικά όλοι ξέρουμε ή θυμόμαστε μικροί, μεγάλοι, καθηγητές και μαθητές και ναι – παραδεχτείτε το(!) – τις απίστευτες δικαιολογίες που σκεφτόμασταν για να χάσουμε μάθημα. Έστω και μια ώρα... από ομάδες παραδοσιακών χωρών μέχρι και να κουβαλήσουμε θρανία ή να καθαρίσουμε αίθουσες για να γλιτώσουμε το «μαρτύριο» του μαθήματος! Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε και η φαεινή ιδέα για την ομάδα ποδοσφαιρού. Ποιος το σκέφτηκε πρώτος δεν ξέρω αλλά στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα μετράει και αυτό είναι αξιοσημείωτο αν το σκεφτεί κανείς. Βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, όλα τα παιδιά είχαν καλό background καθώς όλοι παίζουν ποδόσφαιρο κάμποσα χρόνια. Αλλά χωρίς τη βοήθεια και τη θέληση του γυμναστή μας, κ. Γεώργιου Αναστασιάδη δε νομίζω ότι θα είχαν γίνει και πολλά βήματα. Οπότε λοιπόν σ' αυτόν ανήκουν τα εύσημα. Για να επιστρέψουμε λοιπόν, όλα ξεκίνησαν για χαβαλέ και για το πολυπόθητο και διακαή στόχο

να χάσουμε μάθημα. Και εδώ που τα λέμε ήταν μεγαλύτερο σχέδιο αλλά στο τέλος αυτό που έμεινε ήταν ο θαυμασμός για αυτά τα παιδιά που τα κατάφεραν τόσο καλά αλλά παράλληλα και η πικρία γιατί το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό!

Πρώτη στάση Δυτική Θεσσαλονίκη λοιπόν, εντός έδρας, στα γυμνάσια λημέρια! Ο Θάνος, ο Γιωργάκης, ο Δημήτρης και τα άλλα παιδιά... αποστολή εξετελέσθη! Σειρά είχε τώρα ο Άγιος Αθανάσιος. Υπήρχαν όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως λέει το γνωστό άσμα, και ακόμα περισσότερο το ηθικό ήταν θαρρώ, παραπάνω από ακμαίο. Έτσι φτάνουμε λοιπόν κάπου στη Δράμα. Τόσα όνειρα στο σάκο και η τρελοπαρέα ξεκινά! Μετά από 3 αγώνες το αποτέλεσμα ήταν η 4η πανελλήνια θέση η οποία αν το καλοσκεφτείς είναι κάτι σημαντικό αλλά χωρίς τρόπο στα χέρια και το τρόπαιο σημαίνει κάποιο ποσοστό μορίων για την εισαγωγή μας στο πανεπιστήμιο. Νομίζω πως τις δυο επόμενες εβδομάδες ο καθένας μπορούσε να διαβάσει την απογοήτευση και την στενοχώρια στα πρόσωπά μας. Όχι για τα μόρια, αλλά για το ότι φτάσαμε στην πηγή αλλά δεν ήπιαμε νερό, γιατί είχαμε τόσες ελπίδες για αυτήν τη διοργάνωση. Βέβαια το παν δεν είναι η Ιθάκη αλλά το ταξίδι, έτσι δε λένε;

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 2010

ΑΙΓΥΠΤΟΣ – ΣΙΝΑ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Στην ιστορική Αλεξάνδρεια, η αίσθηση είναι γνώριμη, θα μπορούσες εύκολα να πεις ελληνική. Η ελληνική επιγραφή της πόλης στα διόδια, τα ελληνικά μαγαζιά, η θάλασσα, το τελευταίο σπίτι του ποιητή Κ. Καβάφη, το πατριαρχείο, η εκκλησία του Αγ. Σάββα. Μέρη που συνδέονται με την ελληνική και ορθόδοξη ταυτότητά μας. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ένα θαυμάσιο επίτευγμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, κλέβει τις εντυπώσεις. Οι «αναχωρητές» της Θηβαΐδας επίσης άναυδοι από όσα αντίκρισαν στα κοπτικά μοναστήρια του Αγ. Παύλου του Θηβαίου και του Αγ. Αντωνίου σε μέρη δυσπρόσιτα μα και ξεχωριστά, εμπειρίες ζωής για έναν προσκυνητή.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Αναχωρούμε για το Σινά. Μετά τη διώρυγα του Σουέζ, γεγονότα από την Π. Διαθήκη έρχονται στο μυαλό όλων, όταν αντικρίζουν την Ερυθρά θάλασσα. Εκεί ο προφήτης Μωυσής με θαύμα Θεού δημιούργησε πέρασμα για τον εκλεκτό λαό Του για να διαφύγουν από την Αίγυπτο προς τη Γη της Επαγγελίας. Μαζεύουμε πολύτιμα βότσαλα-ενθύμια από την ιστορική αυτή θάλασσα. Επόμενη στάση το μοναστήρι του προφήτη Μωυσή στη Φαράν, στη μέση της ερήμου. Όλοι θαυμάζουμε τις γυναίκες μοναχές που απαρνήθηκαν την άνεση του κόσμου και επιβιώνουν στη μέση του πουθενά, διαφυλάττοντας την πίστη και το ιερό αυτό προσκύνημα. Προμήνυμα για όσα θα συναντήσουμε και τις επόμενες μέρες. Αργά το απόγευμα φθάνουμε στο ξενοδοχείο κοντά στη μονή της Αγ. Αικατερίνης στο Σινά. Τα μεσάνυχτα ξεκινά μια ανάβαση πίστης για την κορυφή του όρους Σινά, μια ανάβαση προσευχής. Το μονοπάτι δύσβατο και η πορεία κουραστική. Μα στην κορυφή η εκκλησία στο μέρος όπου ο προφήτης Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές του Θεού και η ανατολή του ήλιου το ξημέρωμα στην κατάβαση αποζημιώνουν με τις όμορφες αναμνήσεις την όλη εμπειρία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Κατανυκτικός εκκλησιασμός στο μοναστήρι της Αγ. Αικατερίνης Σινά. Προσκύνημα των ιερών λειψάνων της Αγίας, ξενάγηση στη μονή και δεν αποχωρούμε προτού προμηθευτούμε τα ευλογημένα «δαχτυλίδια» της Αγίας για εμάς και για τους αγαπημένους στην πατρίδα. Από τα προσκυνηματα της Π. Διαθήκης στο Σινά περνούμε τα σύνορα για τα προσκυνηματα της Κ. Διαθήκης στα Ιεροσόλυμα. Ο χρονοβόρος έλεγχος στο τελωνείο δοκιμάζει την υπομονή μας, μα μέχρι το τέλος της μέρας έχουμε φθάσει στον τελικό προορισμό μας, την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ!

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ένα ταξίδι όνειρο ζωής. Θεσσαλονίκη-Αθήνα και οι πρώτες εντυπώσεις από Κάιρο, το χώμα στην ατμόσφαιρα, τα βραδινά φώτα του ποταμού Νείλου, οι πρώτες αποχρώσεις Ανατολής.

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Κάιρο την ημέρα μια ανατολίτικη ανθρωποπλημμύρα. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου ο εφημέριος μας εισάγει στον τρόπο ζωής των ορθόδοξων χριστιανών του Καΐρου Σ ένα ξωκλήσι του ναού, οι προσκυνητές έχουν την ευκαιρία να φορέσουν την αλυσίδα μαρτυρίου του Αγίου. Η κατάνυξη είναι απεριγράπτη. Στη συνέχεια, οι Πυραμίδες· επιβλητικές, μυστήριες, θαυμαστές. Οι τουρίστες κατακλύζονται από τους καμηλιέρηδες που προτείνουν βόλτα με τις καμήλες και τους πλανόδιους που παζαρεύουν σουβενίρ. Η Σφίγγα, το μουσείο του Καΐρου με τις μούμιες, η επιχείρηση με την παραγωγή παπύρου και το πρωτοποριακό αρωματοπωλείο συνθέτουν την εικόνα ενός πολιτισμού αρχαίου και αξιοθαύμαστου που κερδίζει το σεβασμό μας. Η μέρα τελειώνει με τη βόλτα στην περιβόητη αγορά του «Ελ Αλ Χαλίλ» για το απαραίτητο shopping therapy.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως. Ο νους προσπαθεί να συλλάβει όσα τα μάτια αντικρίζουν. Η Αποκαθήλωση, ο Πανάγιος Τάφος, ο Φρικτός Γολγοθάς... Τα σημεία όπου χτύπησαν τον Υιό του Ανθρώπου, όπου Τον ένδυσαν με τον κόκκινο χιτώνα και το ακάνθινο στεφάνι, όπου βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός... Η συγκίνηση γίνεται πλέον μόνιμη κατάσταση της ψυχής... Επίσκεψη στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, ιδιαίτερη ευλογία η ευχή του ίδιου του Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου. Μετά, το Όρος των Ελαιών, τόπος προσευχής του Κυρίου το βράδυ της προδοσίας και σύλληψης. Η όμορφη συγκυρία του απογευματινού Εσπερινού μας δίνει την ευκαιρία να προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο έχοντας οπλιστεί με περισσή υπομονή, καθώς το πλήθος των προσκυνητών είναι μεγάλο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία λαμβάνει χώρα μέσα στο Ναό της Αναστάσεως. Ποια λόγια μπορούν να περιγράψουν την κατάνυξη; Ορθόδοξοι όλων των εθνών ομόφωνα ψάλλουν, προσεύχονται, κοινωνούν, ελπίζουν... Η πρωινή περιήγηση συνεχίζεται με τη Βηθανία, το μοναστήρι των αδελφών του Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας. Η συγκίνηση κορυφώνεται - παρά τις δυσκολίες στην ανάβαση και την κατάβαση - στη μονή του Αγ. Γεωργίου του Χοτζεβίτου. Προσκυνούμε τα λείψανα των αγίων και τιμούμε με τρισάγιο στους Ευοσμίτες Ιερομόναχους π. Αντώνιο Ιωσηφίδη και π. Γερμανό Τσιμπουκτσάκη που μαρτύρησαν στους ιερούς τόπους. Ακολουθεί το Σαραντάριον όρος όπου ο Κύριος δοκιμάστηκε από τους πειρασμούς πριν ξεκινήσει το θαυμαστό έργο Του. Επισκεπτόμαστε στη συνέχεια τη μονή του Προφήτη Ελισσαίου στην Ιεριχώ, όπου ο Κύριος συνάντησε το Ζακχαίο στην είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Στη μονή του Αββά Γεράσιμου, που μόνασε κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, θα πέσει η αυλαία μιας τόσο συγκλονιστικής μέρας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Θαβώρ, όπου πραγματοποιήθηκε η Μεταμόρφωση του Κυρίου. Υπέροχη διαδρομή που συνάδει με το υπέροχο τοπίο και μετάβαση στη Ναζαρέτ, την εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μετέφερε εκεί το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας στη Θεοτόκο. Η χαρά μας περισσεύει όταν ψάλλουμε το τροπάριο του γεγονότος και τροπάριο πανηγύρεως της δικής μας εκκλησίας. Στην Κανά της Γαλιλαίας θα επισκεφθούμε τον τόπο που έγινε το πρώτο θαύμα του Κυρίου στο γάμο της Κανά. Δεν παραλείπουμε να προμηθευτούμε και το δικό μας κρασί για να το μοιραστούμε στις «χαρές» μας. Οδηγούμαστε στη λίμνη της Τιβεριάδας, στη Γαλιλαία στη μονή των Αγ. Αποστόλων και έπειτα στον Ιορδάνη ποταμό, όπου με τον αγιασμό των υδάτων προσευχόμαστε και για τον αγιασμό των ψυχών μας.

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Βηθλεέμ. Προσκυνούμε το σημείο της Γεννήσεως του Θεανθρώπου, καθώς επίσης και τον τάφο με τα λείψανα των νηπίων που σφαγιάστηκαν από τον Ηρώδη. Έπεται η προσκύνηση στη μονή του Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου. Το άβατο του μοναστηριού επιτρέπει στους άνδρες ξενάγηση εντός της μονής, ενώ οι γυναίκες παραμένουν εκτός ακούγοντας τον π. Εφραίμ να διδάσκει λόγους Θεού, συμβουλές για την καθημερινή μας ζωή, τον πνευματικό μας αγώνα και όχι μόνο. Μετά τη ξενάγηση στο ναό του Αγ. Θεοδοσίου και το χωριό των Ποιμένων, επόμενος σταθμός η Γεθσημανή. Πλήθη προσκυνητών συρρέουν με υπομονή να προσκυνήσουν τον τάφο της Παναγίας, ψάλλοντας τροπάρια από την παράκληση για να την τιμήσουν. Τελευταία στάση στο Πραιτώριο - φυλακή του Χριστού και τη συγκλονιστική Οδό του Μαρτυρίου που ο Κύριος περπάτησε κουβαλώντας το Σταυρό Του μέχρι το Γολγοθά. Το Λιθόστρωτο και τα σημεία - στάσεις Του ολοκληρώνουν την εικόνα του Μαρτυρίου Του. Περνούμε από το εβραϊκό τείχος των Δακρύων - ότι απόμεινε από τον ναό του Σολομώντα - και αναχωρούμε. Η αυλαία πέφτει με μια τελευταία απογευματινή βόλτα στα μαγαζάκια γύρω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως.



ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ



Η αυτή η καθημερινή ρευστότητα δεν δημιουργεί προϋποθέσεις σιγουριάς και εξασφάλισης.

Για την εγκληματικότητα, τι να πούμε; Όλοι γνωρίζουμε το σύρτη και το διπλωματάλωμα, όπως λέει η γιαγιά.

Δύσκολοι καιροί. Είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε ευπρόσβλητοι, ευάλωτοι.

Τα φαινόμενα κραιπάλης διαφθοράς παντού σε καθημερινή βάση. Και ένας άνθρωπος μόνος εγωκεντρικός, εγκλωβισμένος σ' αυτό τον τρόπο απλώς να προσπαθεί να επιβιώσει. Προβληματισμένος σκεπτικός, μη ξέροντας πώς να αντιδράσει να προστατευτεί.

Εννοείται πως δημιουργήσαμε όλη αυτή την αξιοζήλευτη τεχνολογική πρόοδο οραματιζόμενοι την ελευθερία, την προκοπή τα υψηλά standards. Και καταντήσαμε γι' αυτό να πορευόμαστε ταλαίπωροι, χωρίς πυξίδα, προς το πουθενά, χωρίς στόχους. Μας αρκεί η αφθονία στο φαγητό. Η επωνυμία συνεχώς ακριβότερη σε είδη ένδυσης μας προσδίδει κύρος.

Αποφεύγουμε τη συναναστροφή με ανθρώπους κατώτερης οικονομικής επιφάνειας. Μας χαλάει. Δεν έχουμε και ένα καλό σύμβουλο. Ακόμα και η οικογένεια ψυχορραγεί.

Λοιπόν, φίλοι μου, θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστούμε επειγόντως. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας πολύ συχνά, να αναρωτιόμαστε και να ελέγχουμε σε ποια βάση πορευόμαστε, γιατί αναζητούμε τον πλούτο, για ποιο λόγο τον συσσωρεύουμε. Μήπως μια ανακατανομή θα περιόριζε την εγκληματικότητα; Ο έχων δυο χιτώνες Ή μήπως Εκείνος μιλούσε αποκλειστικά για χιτώνες; Γιατί μορφωνόμαστε; Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους ή για να ξεχωρίσουμε απ' αυτούς; Τι νόημα έχουν οι τόσες επενδύσεις σε εξοπλισμούς, η διάθεση τόσων πόρων σ' αυτούς όταν συνάνθρωποί μας πεινούν; Ποιος ο ρόλος του συνανθρώπου στη ζωή και την ψυχή μας; Η φανταζόμαστε ότι μπορεί να επιβιώσει και να προκόψει η βέργα μακριά απ' το δεμάτι; Ποιος είναι ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος; Αυτός που έχει χρήματα, ο εγωκεντρικός, ποιος είναι αληθινά επιτυχημένος; Ας αναρωτηθούμε και ας αλλάξουμε σταθερές νωρίς.

Υπάρχει κι άλλος τρόπος ζωής. Θέλει, βέβαια, θάρρος να τον υιοθετήσουμε. Για τους τυχερούς, που θα τον τολμήσουν, ίσως καταφέρουν να βγουν από την ανασφάλειά τους μιας και ο μέχρι τώρα τρόπος ζωής δεν τους το εξασφάλισε.

Τη λέξη την ακούμε καθημερινά. «Ζούμε στην ανασφάλεια μας». Μένουμε άπνιοι γιατί διακατεχόμαστε από ανασφάλεια. Ποια προβλήματα, όμως, μας κρατούν άπνους;

Όλοι διάγουμε μια άνετη ζωή. Δεν μας λείπουν τα βασικά: Φαγητό, στέγη, είδη ένδυσης, υπόδησης, γραφικά, οι περισσότεροι έχουμε αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά διαμαρτυρόμαστε. Το μέγεθος της ευμάρειας δεν μας ικανοποιεί. Ο άνθρωπος πορεύεται λες και κάτι του λείπει και το αναζητά.

Μήπως είναι θέμα πλεονεξίας; Ίσως είμαστε ανικανοποίητοι. Μπορεί να χρειαζόμαστε αυτό το αίσθημα για να εκμεταλλευόμαστε την εκάστοτε ευκαιρία προκειμένου να ανελιχθούμε επαγγελματικά, κοινωνικά, οικονομικά. Θέλουμε να βγούμε, όμως, απ' αυτή την κατάσταση; Και τι μας εμποδίζει; Υπάρχουν άπειρες αιτίες βέβαια που μας κρατούν καθηλωμένους στο άρμα της ανασφάλειας. Έχουμε την οικονομική κρίση που κατάντησε οικονομικός πόλεμος. Κάθε μέρα ανακοινώνονται νέα φορολογικά μέτρα. Με λίγα λόγια δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αντίστοιχα, η ανεργία. Λίγο είναι αυτό; Κυρίως πληττόμαστε εμείς οι νέοι. Το ξεψυχισμένο κράτος μόνο πρόνοιας και αρωγής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.



Προτάσεις... Παρουσιάσεις...

ΛΕΥΚΑΔΑ

Λευκάδα, το νησί που μαγεύει κάθε επισκέπτη του. Οι απέραντες κατάφυτες εκτάσεις, τα βαθυγάλαζα νερά του Ιονίου, ο λαμπερός ήλιος που λούζει με τις ακτίνες του το νησί τη μέρα και το γλυκό φως του φεγγαριού που κάθε βράδυ πλημμυρίζει τον ουρανό δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ονειρεμένες διακοπές.

Η περιήγηση στο νησί αποτελεί μια πραγματική έκπληξη για κάθε ταξιδιώτη. Παραλίες μοναδικής ομορφιάς όπως το Πόρτο Κατσίκι, το Κάθισμα, ο Άγιος Νικήτας, το Νυδρί, τα Πευκούλια, η Σκάλα Γιαλού, ο Μύλος, το Αγιοφύλλι, ο Πόρος κερδίζουν τους λάτρεις της κολύμβησης για την καθαρότητα των ακτών και των κρυστάλλινων νερών τους. Τα παραδοσιακά χωριά με τη νησιώτικη αρχιτεκτονική τους και οι Λευκαδίτες, με τη ζεστή φιλοξενία τους δημιουργούν μια οικεία ατμόσφαιρα. Η πόλη της Λευκάδας σύγχρονη και ταυτόχρονα παραδοσιακή αποτελεί μια ευχάριστη γνωριμία. Και φυσικά η περιήγηση σας στην πόλη της Λευκάδας δεν μπορεί να τελειώσει χωρίς να επισκεφτείτε το αρχαιολογικό μουσείο, τη δημόσια βιβλιοθήκη, το μουσείο φωνογράφου και τη Χαραμόγλειο ειδική Λευκαδίτικη βιβλιοθήκη...

SALZBURG

Το Σάλτσμπουργκ είναι γνωστό ως η γενέτειρα πόλη του Μότσαρτ. Πόλη με απaráμιλλη ομορφιά και έντονη κουλτούρα, φιλοξενεί κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Τα γραφικά της καλντερίμια, οι πράσινες κοιλάδες, τα επιβλητικά ανάκτορα με τους κήπους τους και η πανέμορφη θέα των Βαυαρικών Άλπεων σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Αξιοθέατα που σίγουρα αξίζει να επισκεφτείτε είναι τα ανάκτορα Χέλμπρουν, το Αββαείο του Αγ. Πέτρου, τον πύργο Γκλόκενσπιλ, τα ορυχεία άλατος, οι λίμνες Σάλτσκάμεργκουτ και φυσικά οι Βαυαρικές Άλπεις.

ΣΙΚΕΛΙΑ

Η μοναδική της φύση, οι ιστορικές πόλεις της και οι αρχαιότητες της θα σας χαρίσουν ένα πραγματικά αξέχαστο ταξίδι! Η Σικελία αν και πιο φτωχική, πιο παρακματική και πιο λαϊκή από τις κοσμοπολίτικες πόλεις της Ιταλίας θα σας παρουσιάσει έναν κόσμο αλλιώς, εξίσου όμως γοητευτικό...

Πόλεις που αξίζει να επισκεφτείτε: Παλέρμο, Ταορμίνα, Κατάνια, Συρακούσες...

Όσο για το φαγητό οι ταβέρνες της Σικελίας είναι εξαιρετικές και οι τιμές τους πολύ καλές. Δοκιμάστε τις πίτσες του νησιού και τα ολόφρεσκα ζυμαρικά του. Από τα γλυκά ξεχωρίζει η κασάτα, ένα κέικ με τυρί ρικότα

Αναζήτηση



Αρχική

Ιεροί Ναοί

Λατρ. Ζωή

Φιλανθρωπία

Νεότητα

Κατασκηνώσεις

Κοίτα Ψηλά



Χριστιανική Νεανική Κίνηση Ευόσμου

της Ενορίας Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Ευόσμου

- Ιερά Μητρόπολη

- Ενοριακές Εκδόσεις

- Τα Νέα μας

- Σημαντικά Γεγονότα

- Ήχος, Εικόνα, Βίντεο

- Χάρτης Πλοήγησης

- Αναπαραγωγέας

00:00 | 00:00

- Συνδέσεις

Χριστιανική Φοιτητική Ένωση.
Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνία.
Χριστιανική Φοιτητική Δράση.
Ορθόδοξη Εγκυκλοπαίδεια.

Η Νεότητα αποτελούσε ανέκαθεν το κυρίαρχο μέλημα της ενορίας μας με συνέπεια η Κατακόμβη να έχει αναδειχθεί στο **Πνευματικό "επί-Κεντρο"** της Νεολαίας του Ευόσμου.



Εντευκτήριο

Παιδικός σταθμός
"Αναπνοή"Ενοριακές φιλικές
συντροφιές

Φροντιστήρια

Υπολογιστές
Internet

Καλλιτεχνικά

Δραστηριότητες
χρονιάς

Εκδηλώσεις

[Αρχική | Ιεροί Ναοί | Λατρευτική Ζωή | Φιλανθρωπία | Νεότητα | Κατασκηνώσεις | Κοίτα Ψηλά]